

israël zondag

Thema:
Hoop

'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEER, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.'

Jeremia 29:11-14

Hoopvolle toekomst

Hoop doet leven! Perspectief op een betere toekomst maakt ons verwachtingsvol. Ook zet het ons in beweging. Omdat wij een prachtig vooruitzicht hebben, komen we in actie. De apostel Petrus vatte dit allemaal samen met deze woorden: 'Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop.'

Hartelijk welkom bij deze uitgave van *Israël Aktueel* en deze prachtige bijlage, die we gemaakt hebben in verband met de Israëlzondag van 4 oktober 2020. Het thema van de bijlage is 'hoop'. We hebben heel wat mensen – van jong tot oud – gevraagd naar hun gedachten bij dit thema. Ds. Willem Glashouwer werd geïnterviewd door Paola (23). Henk Binnendijk vertelt dat hij een hoopvol mens is als het gaat om Israël, maar ook waarom hij somber gestemd is ten aanzien van de kerk in het Westen. Ook vindt u in deze bijlage een prachtig dubbelinterview met een theoloog en een rabbijn van een veel jongere generatie, namelijk Geert-Jan van der Spek en Yanki Jacobs. Daarnaast korte getuigenissen van diverse Joodse en christelijke mannen en vrouwen over hun hoop voor de toekomst.

Wanneer je dit allemaal leest, dringt tot je door dat het behoud en recente herstel van Israël een van de meest bijzondere tekenen van hoop is. De God van Israël komt Zijn beloften na. Zijn woorden zijn betrouwbaar. Daarom weten wij zeker dat de Christus gaat komen. Hij is de hoop voor deze wereld. We laten het hoofd niet hangen maar heffen ons hoofd omhoog, omdat de Koning komt. Ik wens u veel zegen en vernieuwde hoop toe bij het lezen van deze artikelen.

Ds. Oscar Lohuis

CHRISTENEN VOOR
ISRAEL

christenenvoorisrael.nl

*‘Als het geloof zweverig is,
klinken wetenschap en
filosofie veel zinniger’*

Is er hoop voor de kerk?

In onze seculiere samenleving keren velen de kerk de rug toe. De boodschap heeft hen weinig te zeggen en steeds vaker vragen verplichtingen ook op zondag hun tijd. Zullen jongere generaties in de toekomst nog steeds naar samenkomsten komen? Wat heeft de kerk te bieden? Een interview met ds. Willem J. J. Glashouwer.



Foto: Cvl

Wat is de reden van kerkverlating?

“Ik denk dat dat door de prediking komt. Als je week in week uit hetzelfde dogmatische verhaal hoort. De tijd waarin we leven en de vragen die we hebben, komen weinig aan de orde. Dan weet je het op een gegeven moment wel. Zelf had ik als jongere het geloof vaarwelgezegd. De filosofen van de negentiende eeuw waren mijn helden. Darwin leerde ons dat je God niet nodig hebt voor het bestaan van het universum. Marx leerde dat je een rechtvaardige maatschappij kan opbouwen zonder te kijken naar de Bijbelse wetten. Freud leerde hoe je een gelukkig mens kunt zijn zonder bekering nodig te hebben. In de kerk staan geloof en de aardse werkelijkheid soms mijlenver uit

Hoop volgens...

“Voor het Joodse volk zijn de werkelijke kracht tot behoud en overleven al eeuwenlang de woorden van hoop zoals geschreven in de Thora, voorspeld door onze neviim (profeten), en uitgesproken in onze dagelijkse thehiliem (psalmen) en tefilot (gebeden). Profeten als Jesaja (40:31) en Jeremia (29:11) voorspelden het zo hoopvol: ‘Wie hoopt op de Eeuwige krijgt nieuwe kracht’, en: ‘Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven’. Ondanks alles, en na eeuwen van diaspora vol vervolgingen, hebben we nooit de hoop opgegeven op terugkeer naar ons Beloofde Land, om verlost te worden door Masiach Ben David, en op de herbouw van de tempel in Jeruzalem ten behoeve van Israël en alle volkeren.”

Benjamin Philip
Directeur Hineni Jeruzalem



elkaar. Geloof wordt dan iets zweverigs. Jongeren denken kritisch na en nemen niet meer zomaar alles aan wat de kerk zegt. Als het geloof dan zo zweverig is, klinken wetenschap en filosofie veel zinniger.”

Wat hebben jongeren nodig van de kerk?

“De kerk heeft zich langzamerhand teruggetrokken in dogmatiek, geloofsleer en persoonlijk geloof. De wereld wordt de wereld gelaten. Terwijl je juist dan in een spagaat terechtkomt. Jongeren moeten eerlijke vragen durven stellen. Ik voerde vroeger veel discussies met mijn moeder en zij zei dan dat je het gewoon moet geloven. Verstand op nul, blik op oneindig. Ik had eerlijke vragen waar ik een eerlijk antwoord op wilde. De christelijke kerk moet proberen eerlijk antwoord geven op die vragen. Die antwoorden moet je dan wel hebben. Je moet je dus verdiepen in de vragen waar de wetenschap ons bijvoorbeeld voor stelt. Jongeren kun je niet met een kluitje in het riet sturen met ‘je moet het maar geloven’. Het is positief als je jongeren met eerlijke vragen een eerlijk antwoord probeert te geven.”

Hoe ziet u het samenkomen in de toekomst?

“We leven nu in een tijd dat de kerk het bijeenkomen en kerk-zijn in andere vormen moet gieten. ‘Corona’ dwingt ons daar bijna toe. Ik denk dat het samenkomen in kleinere kringen meer toekomst heeft. Daar klopt het hart van de kerk veel meer. Je kunt dan echt tot ontmoeting komen, samen Bijbelstudie doen en discussiëren over de vragen die er zijn. Wat vooral van belang is, is dat de Bijbel het voor het zeggen heeft, niet de theologie of de dogmatiek. Mensen komen bij elkaar waar de Bijbel echt opengaat. Het samen geloven wordt dan iets fantastisch, iets wat je inspireert. Dan geeft het je moed en kracht om de geestelijke strijd aan te gaan in de wereld om je heen.”

Denkt u dat het lastiger gaat worden om kerk te zijn?

“We hebben nu nog godsdienstvrijheid. In andere landen is dit al een heel ander verhaal. Als je de profetieën leest, zie je in Openbaring 13 dat de hele wereld in de greep zal komen van het beest. Het gevolg daarvan is dat gelovigen vervolgd gaan worden. Dan zal je het verschil gaan zien tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk. De zichtbare kerk is de uiterlijke organisatie van kerken en denominaties. De onzichtbare kerk bestaat uit mensen die Jezus persoonlijk kennen en vertrouwen. Mensen met een levend

En Israël dan?

Willem Glashouwer: “De christelijke hoop is de hoop op de komst van Jezus. Als de dingen van de eindtijd zich gaan ontwikkelen, weet je dat Zijn komst steeds dichterbij komt! Als jongeren het profetisch woord gaan ontdekken, neemt de belangstelling toe om meer van de Bijbel te leren kennen. Het herstel van Israël in onze dagen is het grote teken van hoop voor kerk en wereld.”

Hoop volgens...

“Mijn hoop is gevestigd op het vaste vertrouwen dat God de wereldgeschiedenis in Zijn hand heeft. Hij is bezig Zijn schepping voor zichzelf terug te winnen en daarbij schakelt Hij mensen in. Er is daarom hoop voor Zijn volk Israël, voor de kerk en voor de volken, ondanks alle gebrokenheid. Met het Joodse volk zie ik hoopvol uit naar de komst van de Messias. Ik hoop dat Hij spoedig zal terugkomen om Zijn Koninkrijk te vestigen op de nieuwe aarde “waar geen dood meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij”.”

Alice Jonkers
Coördinator lange termijn uitzendingen
Near East Ministry (NEM)



geloof. Niet alleen met het verstand, maar vooral ook met het hart. Je proeft dan bij mensen uit vele verschillende kerken en gemeenten dat we in dat levende geloof een soort innerlijke eenheid ervaren, ondanks allerlei verschillen. Eén in de Heer, niet noodzakelijk één in de leer.”

“Wanneer het lastiger gaat worden om massaal op zondag samen te komen, zal je zien dat de onzichtbare kerk op allerlei manieren gaat samenkomen. Dat zie je bijvoorbeeld in China, waar mensen in huizen bij elkaar komen.”

Wat zou u willen zeggen tegen seculiere jongeren?

“Tegen jongeren zou ik willen zeggen dat het hart van de christelijke kerk de liefde van God en Jezus is. Dat het ware geluk niet te vinden is in de wereld, maar alleen in God. Hij is liefde, het grootste gebod gaat immers om liefde. Dat staat centraal. Als je de bron wilt vinden voor je eigen geluk, dan vind je die alleen in God. De wereld zal je alleen maar uitputten, maar bij God is echte rust en vrede te vinden!”

Wat is de hoop voor de kerk?

“Er is hoop voor de kerk als ze het geloof en de Bijbel centraal stelt. Daar zullen mensen bij elkaar blijven komen. Als gelovige mag en moet je in deze wereld radicaal zijn en je durven uitspreken. Lauw zijn is geen optie. Het uitgangspunt moet liefde zijn, nooit het veroordelen van mensen. Dat je erop gericht bent om anderen te winnen. De christelijke hoop is de hoop op de komst van Jezus. Als de dingen van de eindtijd zich gaan ontwikkelen, weet je dat Zijn komst steeds dichterbij komt!”

Ds. Glashouwer keerde als jongere de kerk de rug toe. Benieuwd naar zijn verhaal? Lees het op cvi.nl/glashouwer.

Hoop volgens...

“Hoop is eigenlijk niet te omschrijven. Je kunt het ook niet vastpakken. Daarom ben ik zo dankbaar dat de hoop mij heeft vastgepakt. Je zou dus kunnen zeggen dat ik een hoopvol mens ben. Hoop zonder vertrouwen is hopeloos. Dat is de twijfel die gezaaid wordt door de boze. Iedereen kent wel het ‘op hoop van zegen’ of ‘hoop verloren, al verloren’. Voor mij is hoop als een anker. Me richtend op de belofte van God dat Hij mij een hoopvolle toekomst beloofd geeft, ga ik voorwaarts, hoe de weg ook gaat. Dat stemt mij hoopvol. Dat is de hoop die mij doet leven.”

Ans van de Vegte
Directeur Family7



‘Dankbaar en hoopvol’

Henk Binnendijk is een hoopvol mens als het gaat om de aarde, Israël of zijn eigen toekomst. Over de christenen in het Westen is hij somberder gestemd. “In onze kerken en gemeenten hebben we ongelofelijk veel zegen verspeeld, en zijn we eindeloos veel zegen tekortgekomen door onze eigen schuld, omdat we ons niet achter Israël scharen.”



Foto: Cvl

Voor hem is een keuze vóór Israël zonneklaar. “Als iemand christen is en de Bijbel gaat lezen, zeker het Oude Testament, dan kom je er gewoon niet onderuit achter Israël te staan. Dan ontdek je dat God zegt dat Israël Zijn schepping is, de juwelen in Zijn kroon, Zijn oogappel. Wie Israël aanraakt, raakt Zijn zwakste plek aan. Ik denk dat de kerk heel erg lijdt omdat ze niet achter Israël staat.”

Gitzwart

“Eli Wiesel heeft eens gezegd: ‘Iedere oprechte christen weet dat wat stierf in Auschwitz niet het Joodse

volk was, maar het christendom.’ En wij zijn daar niet op teruggekomen. Na de oorlog gingen we op dezelfde voet verder. In christelijk Europa zijn zes miljoen Joden vergast en verbrand, onder wie anderhalf miljoen kinderen! We zien nu tienduizenden mensen protesteren tegen rassendiscriminatie, maar wanneer protesteren we dáár nou eens tegen? Daar hoor je niemand over, ook de kerk niet. Ik denk dat de rekening nog niet vereffend is in de hemel. Want het gaat met de kerk niet zo geweldig, en dat komt mede omdat wij onwillig zijn om achter Gods volk te staan. Uit een onlangs in Israël gehouden enquête bleek dat 75 procent van de ondervraagde Joden aangaf meer moeite te hebben met christenen dan met de islam en moslims. Dat is voor ons dus een gitzwart visitekaartje. Ik hoop echt dat onze ogen hiervoor opengaan

‘In 1948 hééft God een keer gebracht in het lot van Israël’

binnen onze kerken. Dat we meer gaan doen dan één Israëlzondag per jaar. Elke preek moet iets over Israël hebben en in elke dienst moet voor Israël gebeden worden!”

Hoop voor Israël

Over Israël is Henk een stuk hoopvoller. “Er staat wel tien keer in de Bijbel dat God een keer zal brengen in het lot van Israël. In 1948 hééft God een keer gebracht in het lot van Israël. En het gaat goed met Israël, ondanks alles. God is trouw aan Zijn volk. In Sefanja 3:20 staat: ‘Zo zegt de Here, Ik zal Israël stellen tot een naam en tot een lof onder de volken van de aarde.’ Dát is hoop voor Israël. En in Zacharia 8 lezen we: ‘Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem.’ Dát is hoop voor Israël. Het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op het aardse Jeruzalem. Het wordt Gods woonplaats. Maleachi 3:12: ‘En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat u een land van welbehagen bent, zegt de Here.’ Dát is hoop voor Israël. Dat zijn zulke prachtige dingen.”

Oplossing

Henk proeft bij de Joden een grote Messiasverwachting, vaak meer dan bij christenen. “Ze hebben eeuwen van lijden achter de rug en zijn er daarom sterk van overtuigd dat de enige echte oplossing de komst van de Messias is. Dán wordt het pas goed. En ondanks alle weerbarstigheid van het menselijk bestaan is een grote groep van het Joodse volk altijd op God gericht geweest. Zij hebben in negentien eeuwen van omzwervingen zo ontzettend veel meegemaakt en proberen toch altijd weer God op de eerste plaats te zetten.” Geldt dat ook voor seculiere Joden? “Je hebt allerlei soorten Joden, maar als je even met ze praat, heb je het over de Here God. Het zit veel dichterbij hun huid dan bij ons. Als je het in Nederland over God wilt hebben, moet je eerst drie keer slikken voor je het aandurft om Zijn naam te noemen. Bij Joden is dat anders.”

Hoop volgens...

“Als klein jongetje was ik al een idealist. En dat hoop ik altijd te blijven. Zoveel mensen zijn door het leven negatief en teleurgesteld geraakt. Maar ik wil steeds de gedachten van de goede God voor ogen houden. Dit is mijn houvast, mijn hoop. Deze gedachte doet mij leven en biedt mij de mogelijkheid te geven. Geven zodat anderen weer hoop mogen ontvangen. Het verrast mij telkens weer hoe de hoop mij inspireert en mij vreugde geeft. Ik leef niet in wanhoop maar heb hoop. Hoop in mijn geloof in de Heer.”

Cees Scholten
Directeur Scholten Uitgeverij



Dankbaar

Kijkend naar Israël mogen we als christenen hoop putten uit Gods beloften. “Die zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Hij heeft trouw beloofd aan Zijn volk en dat zal Hij waarmaken.” Die trouw geldt ook ons. Ook voor de kerk blijft er hoop. “Als ik de Bijbel goed lees, denk ik dat er bij de christenen een minderheid overblijft die niet van God is los te maken. Ze verloochenen God niet, zelfs als dat de dood betekent. De kerk in de eindtijd, dat is een mooie groep.” Voor Henk persoonlijk is Job 23:13 een kostbare tekst, die zijn hoop verwoordt. “Wat God begeert, voert Hij uit, want Hij zal volbrengen wat over mij beschikt is.’ Dit geeft mij een ontzettende ontspanning. Ik weet niet hoe lang ik nog op aarde zijn mag, maar wat God voor mij in gedachten heeft, gaat Hij wel uitvoeren. Dat vind ik heerlijk. Als ik terugkijk, ben ik zeer dankbaar, en als ik vooruitkijk, ben ik zeer hoopvol. Door God en God alleen.”

Hoop volgens...

“Hoopvol zijn heeft alles te maken met het maken van een keuze. De keuze om opmerkzaam te durven zijn en open te staan, in het leven van alledag, voor de aanwezigheid van God. De keuze om je aandacht te richten op de dingen die God doet in deze wereld. Overduidelijk, tenminste als je bereid bent om er op te letten. Als je niet weet waar te beginnen, dan is je aandacht vestigen op Israël een goed begin. Israël is als een baken van hoop in de geschiedenis van de mensheid.”

Christian en Femke Hagoort
Christian is directeur van Hagoort Bouw



Hoop volgens...

“Elke morgen als ik wakker word, realiseer ik me dat dát de dag kan zijn dat ik Jezus zal ontmoeten, omdat Hij komt. Dan vraag ik God of het misschien die dag mag zijn. De Bijbel roept ons op om de tijd te herkennen. God geeft ons tekens. Het herstel van Israël is één van de grootste. Mijn gebed is dat wij als christenen ons op Zijn verschijning voorbereiden en ons leven heiligen.”

Frank van Oordt
Directeur Christenen voor Israël



Yanki Jacobs en Geert-Jan van der Spek

Dialogoog van rabbijn en theoloog

Het is misschien wel één van de mooiste gemoedstoestanden die een gelovig mens kan hebben: hoop. Maar wat betekent 'hoop' voor ons persoonlijk én voor Israël? We vroegen het aan een rabbijn en een theoloog.

Wat betekent hoop voor jullie?

De theoloog: "Bij hoop moet ik altijd denken aan hét symbool van christelijke hoop, ontleend aan Hebreëën 6: het anker. Een schip is gemaakt voor het water en hoort erin, maar in dat water bevindt zich niets waar het schip stevigheid in vindt en waar het zich aan kan vasthouden voor veiligheid. Daarom heeft het schip een anker nodig, iets dat de boot stabiel en veilig houdt. In tijden van onzekerheid houd ik mij vast aan

mijn verwachting van Gods plannen met deze wereld. Dat is voor mij hoop."

De rabbijn: "Als het goed gaat in het leven is het makkelijk om iets te hopen. Het wordt moeilijker wanneer het niet goed met je gaat. Als mens kun je veel zelf bepalen in het leven. Toch beseffen we dat er ook dingen zijn die voor ons wórdend bepaald. We mogen hoe dan ook weten dat het uiteindelijk goedkomt en dat alles onderdeel is van een groter plan. Die wetenschap, dat is hoop."

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

De theoloog: "Ik denk dat we voor hele wezenlijke vragen staan. Heeft de kerk in het Westen toekomst? Wanneer stopt de secularisatie? Neemt de polarisatie alleen maar toe? Hoeveel gaan we merken van de klimaatverandering? Komen er meer wereldwijde virussen? Gaat de Jodenhaat in de wereld nog meer toenemen? Komt Israël straks écht alleen te staan? Het geeft dan zoveel rust als je weet dat God alles in Zijn hand heeft!"

De rabbijn: "Ik werk veel met jonge mensen. Wat me opvalt, is dat veel jongeren zich willen inzetten voor de samenleving. Door middel van religie, maar bijvoorbeeld ook door veganistisch te eten of bewustwording te creëren over het milieu. Er staat een generatie klaar die van de wereld een betere plek wil maken. Dat is hoopvol! Er is geen garantie dat het lukt, maar het maakt wel dat ik positief naar de toekomst kijk."

Hoe kunnen Joden en christenen meer samenwerken?

De theoloog: "Gelukkig is er de afgelopen decennia al veel toenadering gezocht tussen christenen en Joden. Natuurlijk kost dat veel tijd, gezien de pijnlijke geschiedenis. Steeds meer christenen zijn geïnteresseerd in de Joodse wortels van ons geloof en willen er meer over leren. Joden en christenen kunnen meer samenwerken in het bestuderen van de Bijbel. We kunnen ook samenwerken in de strijd tegen antisemitisme en samen strijden voor een rechtvaardige wereld."

De rabbijn: "Ik ga niet vertellen wat christenen van Joden kunnen leren, dat is niet aan mij. Andersom wil ik er wel iets over kwijt. De Joodse gemeenschap in Nederland is erg klein, we stellen getalsmatig weinig voor. Daarom waarderen we onze christelijke vrienden enorm. De concrete steun en vriendschap van christenen is een basisvoorwaarde voor het voortbestaan van de Joodse gemeenschap in Nederland."

Wat is jullie hoop voor Israël?

De theoloog: "Ik vind het mooi hoe Zacharias de eeuwenoude Joodse verwachting van het komende herstel verwoordt: dat we, verlost van onze vijanden Hem zonder angst zullen dienen, in heiligheid en gerechtigheid, alle dagen van ons leven. Dat is mijn hoop voor Israël."

De rabbijn: "Israël is ingewikkeld. Het is blijvend op

Hoop volgens...

"Leven in een tijd van sociale distantie tot elkaar leert ons dat geen mens zonder hoop leven kan. Je hoopt dat de situatie snel verbetert, dat we de eenvoud en diepgang van het geleefde leven herontdekken en vasthouden. Wat hoop is, zag ik in mijn leven het sterkst bij het Joodse volk, dat ondanks eeuwenlange vijandschap – tot in de duisternis van de Holocaust – hoop bleef houden. Waarom? Omdat het de Messias verwacht, omdat het toekomstgericht leeft. Daarom is Hij het fundament van mijn hoop: 'De God van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop...'"

Piet Vergunst
Algemeen secretaris Gereformeerde Bond



zoek naar een balans tussen het zijn van een democratische rechtstaat enerzijds en het karakter dat behoort tot een Joodse staat anderzijds. Hoewel ik uiteraard hoop dat men uiteindelijk het belang van dat Joodse karakter inziet, hoop ik ook dat tot die tijd de verschillende groepen elkaar blijven respecteren, ondanks verschillende visies. Hoe die essentiële balans gevonden zal moeten worden, vereist een Salomonsoordeel."



De theoloog

Geert-Jan van der Spek (1991) studeerde theologie in Ede. Tijdens een studiereis naar Israël raakte hij onder de indruk van het land en volk Israël. Hij schrijft voor de websites van Isreality en Christenen voor Israël.

Hoop volgens...

"Hoop geeft mij vrijheid, in welke omstandigheden ik mij nu ook bevind. En ik beseft dat wat ik hoop ook iets zegt over wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Je hoopt immers op datgene wat je belangrijk vindt en waar je hart en passie liggen. Ik kan bijvoorbeeld hopen dat het eerder lente is, omdat dat mijn favoriete tijd van het jaar is. Hopen voor een vriendin dat haar dochter beter wordt, omdat ik om haar geef. Hopen op de dag dat Jezus terugkomt, vanwege mijn geloof in God."

Ruchama Nijenhuis
Eigenaar Studio Nijenhuis



De rabbijn

Yanki Jacobs (1988) is rabbijn op de Zuidas in Amsterdam. Namens Chabad on Campus is hij voor studenten en young professionals aanspreekpunt voor vragen die betrekking hebben op de Joodse identiteit, studie, huisvesting, carrière, relatiekwesities en het ontwikkelen van een sociaal en zakelijk netwerk.

Hoop volgens...

"Na tweeduizend jaar is het land Israël weer fysiek hersteld, is Israël het meest veroordeelde land in de wereld, en erkennen steeds meer Joden Jezus als hun Messias. Deze gebeurtenissen zijn allemaal voorzegd in Gods Woord! Best moeilijk om te zien hoe Israël onrecht wordt aangedaan, het lijkt zo oneerlijk. Maar... wanneer deze drie profetieën vervuld zijn, is Zijn komst zeer nabij! Wat een vooruitzicht! Bent u er klaar voor? Tot die tijd gaan wij als ondernemers door met Israël en het Joodse volk waar mogelijk te zegenen en ondersteunen. Helpt u ook mee?"

Timo Niemeijer
Voorzitter Businessclub Christenen voor Israël



Beloften van God, beloften van hoop

Als christenen hebben we hoop voor de toekomst, hoe donker de tijd ook kan zijn en hoe moeilijk het leven soms is. We geloven in de opstanding en een eeuwig leven. God heeft het laatste woord, dat heeft Hij beloofd.



Jeruzalem speelt een centrale rol in de beloften van God. Op de foto de Gouden Poort in de muur aan de oostkant van de Tempelberg. Deze poort wordt ook wel poort van genade genoemd. | Foto: Flash90

De apostel Paulus zegt dat alle beloften van God 'ja' zijn in Christus. En ik denk dat hij bij die beloften denkt aan wat daarover in de Bijbel staat. Dat lijkt heel logisch, maar ik denk toch dat wij verrast worden als we die beloften opzoeken. Ik wil er twaalf noemen.

Jeruzalem

Jeruzalem zal het **centrum van de wereld** worden. Dat was het eigenlijk altijd al, maar dat was niet altijd zichtbaar. Jesaja mag vertellen hoe prachtig de stad zal zijn als het hemelse Jeruzalem is neergedaald en zich met het aardse Jeruzalem verenigd heeft: de stad zal baden in het licht van God. De zon is er niet eens meer nodig (Jesaja 60:20). In de stad met straten van goud en paarden poorten zullen voortdurend samenkomsten zijn ter ere van God (Jesaja 4:5).

Dat is tegelijkertijd een tweede belofte: **God zelf zal terugkeren** en wonen in Jeruzalem (Zacharia 8). En de derde is dat de **volkeren** van de aarde **naar Jeruzalem** zullen gaan om zich voor God neer te buigen, om jaarlijks het Loofhuttenfeest te vieren, om samen met Israël Gods naam te loven en te leren hoe zij moeten leven in een totaal veranderde en vernieuwde samenleving. **Uit Sion zal de wet uitgaan** en het Woord van de Heere uit Jeruzalem (Jesaja 2). Maar voor het zover is, zullen er ook andere dingen gebeuren en daarbij valt het licht op Israël.

Het Joodse volk keert terug

Als we luisteren naar de profeet Ezechiël horen we dat God de verstrooide schapen van het huis van Israël uit alle uithoeken van de wereld zal verzamelen en dat Hij Zijn kudde zal weiden op de bergen van Israël (Ezechiël 34). De profeet zegt ook dat dit gebeuren zal na een bittere en donkere periode. In Ezechiël 37 wordt gesproken over het dal van de dorre doodsbenederen en over alle hoop die voor het Joodse volk verloren lijkt. Juist dan gaat de Heere de stammen van Israël samenbrengen. Jesaja vertelt dat de volken hen zullen helpen om thuis te komen (Jesaja 61:4 en 14:2).

Deze **massale terugkeer uit de verstrooiing**, de vijfde belofte, is de voorbode van een **innerlijke terugkeer**. God zal Zijn volk reinigen en de Geest over hen uitstorten, zodat jong en oud zullen wandelen in de wegen van de Heere. Al het vuil van het verblijf in den vreemde zal worden weggewassen (Jesaja 4:4). En ik denk dat we hierbij zeker ook moeten denken aan de beloften van het Nieuwe Verbond, zoals God dat aan Jeremia heeft verteld (Jeremia 31:31). Dat betekent, en ik vind het waard om dat een zevende belofte te noemen, dat **heel Israël zalig zal worden**. Dat mag de apostel Paulus verkondigen in Romeinen 11:26. Maar dat is voor hem geen nieuw geluid. Jesaja vertelde immers dat heel het volk in de toekomst uit rechtvaardigen zal bestaan en Jeremia profeteerde dat je in die tijd de zonde van Israël wel kan zoeken, maar dat die niet te vinden zal zijn (Jesaja 60:21 en Jeremia 50:20).

Bevrijd van allen die ons haten

Maria, de moeder van Jezus, en zijn oom Zacharias prijzen God dat de verdrukking van Israël voorbij zal gaan

en dat de **kinderen van Israël** eindelijk in alle vrijheid en zonder bang te zijn **God zullen kunnen dienen**. En zij zeggen dat omdat zij vol van de Heilige Geest zijn en gehoord hebben dat Jezus, de Christus, geboren zal worden. De profeten hadden over die vrede gesproken: **God zou Jeruzalem troosten** en haar de vrede doen toestromen als een rivier (Jesaja 66:12).

Maar die vertroosting en die vrede hebben ook een keerzijde: De Messias zal ook de volken richten. Jesaja 11 noemt dat zelfs als eerste. De haat jegens Israël zal door de Heere gewroken worden. Ook het Nieuwe Testament spreekt daar indringend over. Als Christus komt, zal Hij strijden tegen de vijanden van God en Zijn volk (Openbaring 19).

Het grote feestmaal

De tiende belofte is dat er daarna ook **shalom voor de volken** zal komen. De Heere zal een feestmaal aanrichten voor alle volken (Jesaja 25). Daar zal niet alleen **de dood worden weggestuurd**, maar ook de **eeuwenlange verguizing van Israël worden weggenomen**, en voor het oog van iedereen zullen de twaalf discipelen hun plaats innemen op de twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te regeren (Matteüs 19:28).

Dat al die beloften – en er zijn er nog veel meer – echt vervuld worden, zien we dus door de eerste komst van Gods Zoon op aarde. We horen zelfs dat de Vader het uitvoeren van al Zijn beloften in de handen van Zijn Zoon heeft gelegd. En dat schrijft Paulus aan de zusters en broeders in Korinthe. Ongetwijfeld zullen daar mensen van zijn eigen volk bij zijn, maar ongetwijfeld ook mensen zoals wij. Als wij dus lezen over de beloften van God, dan zien ook we welke toekomst wij tegemoet gaan en welke hoop we samen met Israël hebben. We leven toe naar de komst van Christus, de belofte waar alles om draait! En nog een laatste belofte: wij worden tot die grote dag verzegeld door Zijn Geest (Efeziërs 4:30).

1. Jeruzalem centrum van de wereld
2. God zal terugkeren
3. Volken gaan naar Jeruzalem
4. Uit Sion zal de wet uitgaan
5. Terugkeer uit de verstrooiing
6. Innerlijke terugkeer
7. Heel Israël zalig
8. Israël zal God dienen
9. Jeruzalem getroost
10. Shalom voor de volken
11. De dood weggestuurd
12. Verguizing Israël weggenomen

Daden spreken meer dan woorden

Vrijwilligerswerk is altijd het middelpunt als het gaat om het winnen van de harten en opinies van Israëli's, zowel Joden als Arabieren. Want zij geloven dat daden meer spreken dan woorden.

Goed doen is een effectief middel voor de kerk de liefde en het medeleven van Jezus voor Israëli's Jood en Arabier op adequate en begrijpelijke manier te tonen. We hebben ondervonden dat wij, als Arabieren die in Jezus geloven, de unieke positie hebben om het evangelie effectief te delen met moslim-Arabieren, omdat we dezelfde taal spreken en hun gedachtegang begrijpen, op een manier zoals een buitenstaander dat niet kan. Daarnaast kunnen wij ons goed verplaatsen in Israëli's Joden, omdat we zijn opgegroeid in Israël en velen van ons Hebreeuwstalig onderwijs hebben gevolgd en in dienst zijn geweest. Met onze kennis van de Thora (Oude Testament) begrijpen we de basis van het Joodse geloof en weten we hoe belangrijk het Joodse volk en Israël zijn in de profetische plannen van God.

Gods hart

Als we de gebrokenen, de armen en hulpbehoevenden dienen in deze twee zeer verschillende gemeenschappen, doen we dat met een nederige en liefdevolle houding, omdat we begrijpen dat we de kans krijgen goed te doen en Gods hart te weerspiegelen aan deze geliefden.

De Joden en Arabieren die we ontmoeten, vragen altijd: waarom doen jullie dit, waarom helpen jullie ons? Dat biedt ons de kans hen te vertellen dat de liefde van Jezus ons drijft om een zegen te zijn. En dat het Jezus' verlangen voor het volk van Israël is om samen te wonen in vrede, liefde en met kennis van zijn Zoon Jezus Christus.

Samenwerken

We nodigen Joden en Arabieren uit voor onze bijeenkomsten om elkaar te leren kennen en vriendschappen op te bouwen. Ons aankomende Rosj Hasjanaproject is daarvan een goed voorbeeld. We delen meer dan driehonderd voedselpakketten uit aan Joodse en Arabische gezinnen. Ook nodigen we ze uit in onze kerk, om mee te doen aan de ontmoetingen tussen Joden en Arabieren, picknicks en BBQ's om elkaar te leren kennen en de verschillen te leren waarderen, terwijl we inzetten op samenwerken en samenleven.

Ds. Shaleem Shalash is voorganger van de Home of Jesus the King kerk in Nazareth.



Ds. Shalash met een van de pakketten voor Rosj Hasjana.



Met de hele kerk pakken ze samen de Rosj Hasjanapakketten in. | Foto's: Shalash



Een ontvanger van een pakket is ontroerd en krijgt een hartelijke groet van ds. Shalash.

De Eeuwige voorziet!

'De Eeuwige voorziet!', dat is het levensmotto van Benjamin Phillip (directeur Hineni). Toen afgelopen maart de coronacrisis de Nederlandse vrijwilligers dwong naar huis terug te keren, hadden wij er eerlijk gezegd wel een hard hoofd in. Juist toen was er extra behoefte aan maaltijden voor bejaarden en Holocaustoverlevenden.

En hoe moesten al die Pesachpakketten worden klaargemaakt? Waar moesten de extra handen vandaan komen? De Eeuwige voorziet. Een aantal stafmedewerkers van de Internationale Christelijke Ambassade (ICEJ) die thuiszaten, hadden opeens meer tijd voorhanden. Dankzij hun geweldige inzet werd de enorme klus geklaard.

We bleven hopen dat het luchtruim spoedig weer open zou gaan en de Nederlandse vrijwilligers, die stonden te trappelen, weer aan de slag konden. Echter, doordat de Israëli's besmettingen alleen maar toenamen, werden die plannen op de lange baan geschoven. In plaats van minder maaltijden moesten er juist meer worden klaargemaakt en gedistribueerd. De vrijwilligers van de ICEJ bleven trouw



Petra van der Zande, met de laatste voedselpakketten van de dag, klaar om rond te brengen.



Vrijwilligers helpen in de keuken van Hineni. | Foto's: Van der Zande

terugkomen, vijf dagen per week, in groepjes van drie of vier. Ze vonden het geweldig dat ze nu het motto van de ICEJ - 'Troost, troost Mijn volk' - letterlijk handen en voeten konden geven.

Opnieuw voorziet de Eeuwige. Nadat de tijdelijke restaurantmanager vertrokken was, werd zijn plaats ingenomen door een enthousiaste jongeman. In september moesten voor Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar, 19 en 20 september) opnieuw honderden pakketten en extra maaltijden worden klaargemaakt. Vanwege de dreigende totale lockdown was de druk extra groot. Ook dit keer hadden we geen idee hoe het allemaal klaar moest komen. Opnieuw mochten we geloven en vertrouwen dat de Eeuwige zou voorzien!



Het verhaal van Adar

De Joodse Adar vertelt: "Je loopt in Tel Aviv en ziet een bord staan met de tekst: 'Ik ben een Arabier en ik houd van je. Omhels me als je ook van mij houdt.'"

Dit is geen fabeltje maar een waargebeurd verhaal. Het bord was van mijn Arabische vriend. Hij stond er geblinddoekt naast. Het is een experiment dat over de hele wereld door veel mensen is gedaan, maar er is geen betere plek dan Israël om het experiment ook hier aan te gaan. De reacties waren hartverwarmend. Velen omhelsden hem, bijna niemand twijfelde. In Oost-Jeruzalem, in het Arabische gedeelte, heb ik, dat experiment ook uitgevoerd. Ik verwachtte niet hetzelfde resultaat als bij mijn vriend. Tel Aviv en Oost-Jeruzalem zijn zo verschillend. Maar ik vertrouwde erop dat het positief zou uitpakken.

Vrienden en familie raadden het me af. Toch deed ik het. Daar stond ik. Ook met een bord. Ook geblinddoekt. 'Ik ben een Jood en ik houd van je. Omhels me als je ook van mij houdt.' Een ervaring om nooit te vergeten. Ik werd omhelsd en omhelsd. Door jong en oud. Door Palestijnen en Arabieren. Het bevestigt een gevoel dat ik al langer heb: dat er in essentie geen conflict is tussen Israëli's en Palestijnen. Het conflict bestaat tussen extremisten en de rest van de wereld. Ik woon in een regio die geplaagd wordt door onrust en conflicten en vraag me continu af: wat kan ik doen om vrede te brengen? Dus begon ik aan een reis op Facebook. Om mensen te ontmoeten uit het Midden-Oosten. Mijn doel was om mijn zogenaamde 'vijand' te leren kennen. En omgekeerd wilde ik mijn 'vijanden' uitnodigen om mij te ontmoeten.

Het was bijzonder en heeft tot prachtige ontmoetingen geleid met mensen vanuit het hele Midden-Oosten. Ik heb nu vrienden in Palestina, Egypte, Syrië, Pakistan en Tunesië. Allemaal mensen zoals ik, die vrede willen. Een van mijn nieuwe maatjes is een vijftienjarige jongen uit Syrië. Een wijze, bijzondere knul. De afgelopen maanden chatten we veel en ik beschouw hem als mijn nieuwe kleine broer. Hij maakte een tekening van ons beiden. De toekomst: hij en ik, in een hechte omhelzing ..."

Uit: Over grenzen, een boek over verbindingen tussen Israëli's en Palestijnen, geschreven door Joanne Nihom, dat begin volgend jaar uitkomt bij KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht, en bij het Israël Producten Centrum te koop zal zijn.

Hoopvolle beelden uit Israël

Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. Dit zijn foto's uit Israël, van gewone mensen. Die elkaar ontmoeten, die elkaar spreken, die samen naar school gaan. In die ontmoeting ligt een belofte van hoop. Wat op hoog niveau niet lukt, gebeurt dagelijks op straat.



Een Joodse man die fruit koopt bij een Arabische vrouw. De vrouw zit daar om wat bij te verdienen, niet omdat de oogst van haar tuin zo groot was, maar vanwege armoede. Elke cent heeft ze hard nodig. En dat weet deze man. En nu hij toch wat fruit nodig heeft, koopt hij bij haar.

Muziek verbreedert, zo blijkt ook nu weer. De twee mannen zitten op de trappen voor de Damascuspoort in Jeruzalem en hebben een gezamenlijke interesse ontdekt. Dat ze beiden een ander geloof hebben, is minder belangrijk. Ze begrijpen elkaar door de muziek.



Uiterlijk verschillen ze enorm van elkaar. Het is gelijk duidelijk dat ze een andere achtergrond hebben. Maar de media doen vaak voorkomen alsof Jood en Arabier elkaar alleen maar kunnen haten. Dat is alleen niet de realiteit. Zo ook hier, waarbij beide mannen elkaar gewoon eens aanspreken en het over het nieuws van de dag in Israël hebben.

Samen naar school, Jood en Arabier. Daar maken de Hand-in-hand scholen in Israël zich hard voor. Zo groeien kinderen met elkaar op. En weet je, dat gaat prima. Kijk maar, ze hebben lol met elkaar. Zij gaan samen een hoopvolle toekomst tegemoet.

| Foto's: Flash90



Zee-ui, teken van hoop

Droogte, Israël kent het. Zeker de laatste jaren. Dan is het wachten op regen, soms pas ver in het najaar. Wanneer het langer duurt tot er regen valt, klinken steeds vaker de gebeden om regen. Te midden van het droge Israëliëse landschap kan je dan opeens groene bladeren zien die hier en daar uit de dorre aarde opschieten. Het lijken wel tulpen, maar het zijn zee-uien, een merkwaardige naam.

Maar hoe komt die plant ertoe om nu al boven te komen? Nog voor de regens, als alles nog kurkdroog is. Je zou hem willen vragen: 'Is wat je doet niet ietwat voorbarig? Hoe weet je nu zeker dat de regen ook dit jaar komen gaat? Ben je zo vol vertrouwen?' Misschien dat de zee-ui zwijgend een lesje geloof geeft. Hij was niet voorbarig, maar had vertrouwen. En als de regens gekomen zijn, beseft iedereen dat hij gelijk had.



Hoopvolle teksten in de Bijbel

Vijgenboom

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Matteüs 24:32

Stronk van Isai

Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stonk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

Jesaja 11:1

Maagd

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Jesaja 7:14

Amandelbloesem

De HEER richtte zich tot mij: 'Wat zie je, Jeremia?' Ik antwoordde: 'Ik zie een amandeltwijg.' 'Dat zie je goed,' zei de HEER, 'zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.'

Jeremia 1:11

De amandelboom is de eerste boom in Israël die na de winter uitloopt en gaat bloesemen.

Verlossing

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Psalm 42:6

Toekomst

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Jeremia 29:11

Ontmoet, ontdek & beleef Israël

Een reis om nooit te vergeten

* Nu boeken zonder aanbetaling en kosteloos annuleren tot 2 maanden voor vertrek!

WOESTIJNREIS

€ 1.600,-



✓ Voor ondernemers

6 - 12 januari 2021

o.l.v. Aviel Schneider en ds. Oscar Lohuis

VOORJAARSVAKANTIE

€ 1.345,- *



✓ Ook voor gezinnen

20 - 27 februari 2021

LENTEREIS

€ 1.795,- *



✓ Ontdek het echte Israël

15 - 24 maart 2021

o.l.v. Jos van Westing

MEIVAKANTIE

€ 1.795,- *



✓ Ook voor gezinnen

26 april - 5 mei 2021

o.l.v. ds. Oscar Lohuis

Bijbelstudie Cultuur Avontuur Ontmoet de locals Natuur Gezin

Onze reizen naar Israël worden georganiseerd in samenwerking met Reli Reizen uit Amsterdam, een reisbureau dat gespecialiseerd is in Israëlreizen en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en het Calamiteitenfonds.

CHRISTENEN VOOR
ISRAEL

Meer info en boeken: cvi.nl/reizen



KIES UW KEUKEN BIJ U THUIS

1

WIJ KOMEN NAAR U TOE:
NAAR DE PLEK WAAR
UW NIEUWE KEUKEN
KOMT.

2

U KIEST DE MATERIALEN
WAARMEE WIJ TER
PLEKKE HET 3D-ONTWERP
VAN UW KEUKEN MAKEN.

3

WIJ MONTEREN UW
KEUKEN EN STAAN OOK NA
OPLEVERING GARANT VOOR
UW KEUKENPLEZIER!

UNIEKE KEUKENFORMULE

Wij zijn de meest flexibele keukenspecialist van Nederland. Met onze compleet uitgeruste showroombus brengen wij een uitgebreide collectie bij u thuis. Uw woning is onze showroom!

Inspiratie op doen? Ga naar:

www.homekeukens.nl



DIT MAAKT ONS UNIEK:

- ✓ Het hele traject in eigen beheer
- ✓ Uw nieuwe keuken direct bekijken met Virtual Reality
- ✓ Geen aanbetaling

homekeukens

**Open huis bij de
Israëlconsulenten
van 1 tot 10 oktober**
» pagina 29



Nieuwe fase Midden-Oosten

De aandacht voor het historische moment van ondertekening van een vredesakkoord tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, op de treden van het Witte Huis in de VS, was minimaal in Nederland. Maar dat maakt het Abrahamakkoord – zoals het wordt genoemd – niet minder indrukwekkend.

Na 26 jaar sluit Israël opnieuw vrede met twee landen in het Midden-Oosten. De verwachting is dat het de koers van het Midden-Oosten aanzienlijk zal veranderen. Andere landen overwegen een vergelijkbare stap. Normalisatie van de banden met Israël is straks de norm, niet meer de uitzondering. De uitzondering geldt dan nog de Palestijnse Autoriteit, Iran en Turkije, zo verwacht men.

De normalisatie tussen Israël, Bahrein en de VAE leidt niet tot een onmiddellijke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar tot nog toe zagen de Arabische landen dat conflict als dé reden om geen relaties met Israël te onderhouden. Die reden laten ze nu los. Het Israëlisch-Palestijns conflict is niet langer de sta-in-de-weg voor Arabische landen om overeenkomsten met Israël aan te gaan. En dat is een fundamentele verschuiving. Daarmee zetten deze drie landen erop in – zoals ze in de verklaring schrijven – een

einde te maken aan radicalisering en conflicten om alle kinderen een betere toekomst te bieden.

Netanyahu zei bij de ondertekening van het akkoord: “Aan alle vrienden van Israël in het Midden-Oosten, aan allen die hier zijn en aan allen die zich morgen bij ons aansluiten, zeg ik: ‘As-salamu alaykum, vrede zij met u. Shalom.’” President Trump: “Al duizenden jaren bidt het Joodse volk om vrede. Al tientallen jaren bidt de Joodse staat om vrede. En daarom zijn we vandaag enorm dankbaar.” De minister van Buitenlandse Zaken van de VAE bedankte Netanyahu “voor het stoppen van de annexatie van de Palestijnse gebieden, een beslissing die onze gezamenlijke wil om een betere toekomst te realiseren voor komende generatie versterkt.” De koning van Bahrein sprak over “een werkelijk historisch moment. Een moment van hoop en kansen voor alle volken in het Midden-Oosten.” | Foto: GPO/Flash90

Israëlzondag

Op zondag 4 oktober is het weer Israëlzondag. Een dag waarop in veel kerken wordt gepreekt over en gebeden voor Israël en het Joodse volk. Ook onze krant *Israël Aktueel* wordt uitgedeeld. Bidt u met ons mee dat de boodschap over Israël vele harten zal raken, en dat steeds meer kerken zullen gaan beseffen hoe belangrijk het is Israël in de kerkdiensten en het gemeentelven een plek te geven?

Dadels op leeftijd



Een bijzonder succes in Israël: onderzoekers zijn erin geslaagd bomen te kweken uit dadelpitten van meer dan tweeduizend jaar oud. De palmbomen dragen nu voor het eerst vrucht. De pitten werden ontdekt bij archeologische opgravingen en werden in de afgelopen vijftien jaar tot ontkiemen gebracht. Het resultaat is deze zomer in een eerste oogst dadels die qua smaak doet denken aan de dadels die Israël in de oudheid kende. Uit de Talmud blijkt dat de Joden die in Babylonische ballingschap zaten, dadels kweekten. Het is goed mogelijk dat zij bij hun terugkeer naar Jeruzalem dadelpitten hebben meegebracht. | Foto: Shutterstock

Open ondanks lockdown



De bekende Mahane Yehudamarkt in Jeruzalem blijft tijdens de drie weken durende lockdown in Israël gewoon open. De burgemeester is blij met dit besluit, dat in overleg met de regering genomen werd. “De markt neemt in de voedselvoorziening van onze stad een centrale plaats in.” | Foto: Flash90

11



» De loofhut

13



» Rondswalen op de markt

21



» Israëlreizen in 2021

CHRISTENEN VOOR
ISRAËL

christenenvoorisrael.nl



Israël

- Van 3 tot 10 oktober viert het Joodse volk het Loofhuttenfeest met daaropvolgend het Slotfeest en Vreugde van de Wet. Door de coronacrisis zal het feest misschien anders gaan dan normaal. Bid dat het desondanks een gezegend en vreugdevol feest zal zijn onder de bescherming van God.
- “De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op” (Psalm 145:14). Bid voor iedereen die getroffen is door de coronacrisis. Mensen die zelf ziek zijn (geweest) of iemand hebben verloren aan het virus, en mensen die indirect getroffen zijn doordat ze bijvoorbeeld hun baan verloren of in eenzaamheid en isolatie terechtkwamen. Bid ook om wijsheid voor de overheid om de juiste beslissingen te nemen.

Israël en de volken

- In de afgelopen periode zijn er een aantal bijzondere stappen gezet op weg naar de vrede voor Jeruzalem. Zo is er een vredesakkoord gesloten tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en zijn er zowel in Servië als in Kosovo (een land met een moslimmeerderheid) plannen om hun ambassades naar Jeruzalem te verplaatsen. Dit levert echter grote kritiek op van de EU. Bid dat Kosovo en Servië zich daar niet door zullen laten leiden en dank voor deze bijzondere stappen op weg naar vrede.
- Bijna dagelijks zijn er terreuraanslagen in Israël. Vanuit het zuiden worden regelmatig brandballonnen opgelaten richting Israël en raketten afgevuurd, en in het hartland van Israël worden er aanslagen met messen gepleegd of met auto's ingereden op mensen. Bid voor Israël's bescherming.

Christenen voor Israël

- In de afgelopen maanden vond het werk van Christenen voor Israël Internationaal grotendeels online plaats. Op die manier werden – ondanks corona – grote groepen christenen bereikt, waaronder in Vietnam en Nepal. In Maleisië volgden zo'n 150 kerkleiders een online cursus over *Waarom eindtijd?* Dank voor al deze mogelijkheden en bid voor zegen op het online werk.
- Op 4 oktober is het Israëlzondag. Bid dat de voorgangers in de kerken en online zullen vertellen over Gods blijvende trouw aan Israël. Bid dat de mensen de liefde die God heeft voor Israël ook in hun eigen hart zullen ervaren.
- “Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging” (Kolossenzen 4:2). In het Israëlcentrum is elke vrijdagmiddag om 15.00 uur een bidstond voor Israël. Bid om een zegen op deze bidstonden.

Gebedspunten

» gebed@cvi.nl

Ds. Henk Poot

Galaten 2:20

Wat heb jij toch met Israël?

Die vraag wordt mij regelmatig gesteld. En dan zou ik kunnen antwoorden dat ik in een tijd ben opgegroeid waarin heel ons land achter de Joodse staat stond, van links tot rechts. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) baden we op de lagere school dat de Heere Israël zou bewaren.

Ik had ook kunnen antwoorden dat ik tijdens mijn studie in aanraking kwam met de grote naoorlogse theologen Miskotte en Van Ruler, die oog hadden voor het Joodse volk. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders.

De apostel Paulus schrijft in de Galatenbrief dat hij met Christus gestorven is en dat, voor zover hij nu nog leeft, Christus in hem leeft. Ik denk dat je het als gelovige niet met minder kunt afdoen. Immers, het geloof en het leven met God worden ons geschonken en worden van bovenaf gevoed. Maar wat betekent dat?

Heilige Geest

Christus is de Zoon van God maar ook nakomeling van Abraham en David. Jezus was en is een Jood. Hij is in Israël geboren om alle beloften van God aan Zijn volk te bevestigen (Romeinen 15:8). Hij is zelfs de Koning van de Joden, die in Jeruzalem heersen zal. Hij wordt in de hemel de Leeuw uit

de stam van Juda genoemd (Openbaring 5:5). En Hij leeft in mij! Maar niet alleen Hij, ook de Heilige Geest leeft in ons. Paulus zegt in Romeinen 8 dat de Geest in de diepte van ons hart, in het verborgene naar de wil van God voor alle heiligen bidt. En Paulus schrijft dat als inleiding op de grote hoofdstukken over Israël (Romeinen 9-11). Goed beschouwd is het diezelfde Geest van Christus geweest die eeuwenlang de profeten vervuld heeft met de boodschap van God over de heerlijke toekomst van Israël (1 Petrus 1:11).

Ook mogen we zeggen dat Christus en de Heilige Geest ons geloof richten op God, de Vader, die gezegd heeft dat Hij de God van Abraham, Isaak en Jakob is, en dat Hij die Naam voor eeuwig draagt. En dat Hij Zichzelf zal tonen aan de wereld als de Heilige van Israël (Jesaja 43:5).

Daarom heb ik iets met Israël, en zelfs meer dan iets.

Rabbijn Markovitch geëerd

Al jaren werkt ons team in Oekraïne onder leiding van Koen Carlier samen met rabbijn Yonatan en zijn vrouw Ina Markovitch in Kiev. Ze zijn verbonden aan de Joodse school Perlina in de stad. We ondersteunen hen in de voedselhulp aan ouderen, onder wie Holocaustoverlevenden. In de afgelopen maanden deden Markovitch en zijn gemeenschap er nog een schepje bovenop door juist tijdens de coronacrisis om te zien naar de ouderen en zwakken in de gemeenschap.

Rabbijn Markovitch kreeg voor deze inzet, en voor zijn inzet in het algemeen voor het welzijn van de mensen in Oekraïne en in het bijzonder de Joodse gemeenschap, de eremedaille van Oekraïne. Het is de hoogste onderscheiding van het Oekraïense parlement, het is tevens de eerste keer dat een leider van de Joodse gemeenschap de onderscheiding krijgt.



Foto: Markovitch



Dadeloogst

Hoog in de toppen van de palmboom hangen ze in grote trossen te wachten op de oogst. Duizenden dadels zijn klaar om geplukt te worden. In kibboets Sde Eliyahu zijn ze druk bezig de lekkernij binnen te halen, zodat alles geoogst is voor het Loofhuttenfeest. Daarvoor gebruiken ze een hoogwerker, want de trossen hangen niet alleen hoog, ze zijn ook behoorlijk zwaar. Er kan tot ongeveer tientallen kilo's aan dadels van een boom komen.

Foto: Flashgo

Rol Hezbollah onderbelicht

De crisis in Libanon duurt nog altijd voort. De Franse premier Macron heeft zich opgeworpen als redder in nood, maar volgens Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is de Franse interventie tot mislukken gedoemd als Hezbollah niet wordt aangepakt.

De Iraanse terreurorganisatie heeft een enorme hoeveelheid wapens opgeslagen in Libanon en een stevige vinger in de pap. Pompeo: "De VS heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. We zullen ervoor zorgen dat Iran geen Chinese tanks en Russisch militair materieel meer koopt om deze vervolgens aan Hezbollah te leveren, waardoor alle Fransen pogingen het land weer op te bouwen, getorpedeerd zouden worden. Je kunt niet



toestaan dat Iran meer geld, macht en wapens heeft en tegelijkertijd de rol van Hezbollah onbenoemd laten als het om gaat om de chaos die deze terreurorganisatie in Libanon ontketend heeft."

Macron bezocht Libanon in september na de enorme explosie in Beiroet (foto), maar heeft zich toen en ook daarna nog niet uitgesproken over de rol van Hezbollah. | Foto: Flash90

Vrede voor Jeruzalem

In veel gemeenten wordt iedere zondag trouw gebeden voor het volk Israël en de vrede voor Jeruzalem. En inderdaad, ineens was daar de verrassende aankondiging van een vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Terwijl de verontwaardiging over een mogelijke annexatie van delen van Judea en Samaria nog niet was geluwd, ging het ineens een heel andere kant uit. Het lijkt erop dat ook andere Arabische landen bereid zijn vrede te sluiten met Israël. Degenen die dachten dat de Palestijnse kwestie hét struikelblok voor vrede was, lijken zich te hebben vergist. Het leverde prachtige foto's op, zoals die van een rijtje Arabische mannen in traditionele witte kleding die op het vliegveld van Abu Dhabi een vertrekkend El Al-toestel staan uit te zwaaien.

In zijn rede over de laatste dingen (Matteüs 24) spreekt Jezus over de tekenen van de tijd, die te herkennen zijn in de periode voor Zijn wederkomst. Heel wat tekenen stemmen niet vrolijk. Jezus spreekt over hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Ook noemt Hij valse profeten, toenemende wetteloosheid en verkillende liefde. Maar gelukkig, de tijd voor Zijn wederkomst is niet alleen kommer en kwel. Jezus wijst ook op twee positieve ontwikkelingen.

Allereerst zegt Hij dat het evangelie van Gods Koninkrijk verkondigd zal worden in de gehele wereld. Waar de verkondiging plaatsvindt, mogen ook vruchten verwacht worden. Dat zien we in onze tijd gebeuren. Er zijn nog maar weinig landen of gebieden, waar het evangelie nog nooit geklonken heeft. In veel landen groeit en bloeit de kerk; dagelijks komen er tienduizenden christenen bij.

Het andere positieve teken waarop Jezus wijst, is nieuwe bloei van de vijgenboom, een beeld waarmee Israël bedoeld wordt. Ook dat mogen we in onze dagen zien. Het nieuwe verlangen van Joden om in het Beloofde Land te wonen, is bekroond met de stichting van de staat Israël in 1948. Sindsdien is er een constante stroom van Joden, die uit de verstrooiing terugkeren naar Israël. Iedere aanval op de Joodse staat heeft Israël weten af te slaan. Nu lijkt zelfs een warme vrede mogelijk te zijn met een aantal Arabische landen. Het stemt dankbaar, dat zoveel gebeden om vrede voor een deel verhoord zijn. Ook nu weer is Israël een hoopvol teken van Gods trouw aan Zijn volk.

Afval in een nieuw jasje

Het Israëliëse cleantechbedrijf UBQ Materials heeft plannen een vestiging in Nederland te openen. Het gaat daarbij om een productiefaciliteit om afval om te zetten in duurzaam en klimaatvriendelijk thermoplastisch materiaal. Dit materiaal kan materialen als beton, hout of plastic vervangen en kan worden gebruikt voor commerciële en industriële producten.

UBQ Materials werd in 2012 opgericht door rabbijn Yehuda Pearl en Tato Bigio en ontwikkelde in de afgelopen jaren een technologie die huishoudelijk afval omzet in bruikbare materialen. Bigio: "We hebben een nieuwe natuurlijke hulpbron gecreëerd uit het huishoudelijk afval dat op de stortplaatsen belandt, waardoor de afbraak ervan in schadelijke stoffen vermeden wordt, terwijl schaarse en dure plastic materialen van olie vervangen worden." Het bedrijf bezit inmiddels patent op de door hem ontwikkelde technologie.

De plannen voor de vestiging in Nederland kwamen in een stroomversnelling na het besluit van de Europese Unie om de ontwikkeling van duurzame industrieën te ondersteunen. De Nederlandse ambassadeur in Israël, Hans Docter, bezocht onlangs het UBQ-hoofdkwartier in kibboets Tse'elim in Israël. | Foto: Shutterstock



Duitse bussen voor Israël

De aanbesteding voor 415 bussen voor het Israëliëse openbaar vervoer is gegaan naar de Duitse fabrikant Daimler. Voor Daimler is het de grootste opdracht die het ooit heeft gehad. De bussen worden dit en komend jaar geleverd, en zullen door heel Israël rijden voor busmaatschappij Egged, in de bekende groene kleur. De busmaatschappij Egged heeft overigens oudere papieren dan de staat Israël. Al in 1933 werd Egged opgericht. Het is het op een na grootste busbedrijf ter wereld, en het levert ook diensten in Nederland. | Foto: Flash90



EU financiert terreur

Een deel van de Europese financiering aan de Palestijnse Autoriteit (PA) kan in handen komen van Palestijnse terroristen die aanslagen plegen tegen Israël. Tijdens een webinar op 23 juni werd deze conclusie gepresenteerd in een rapport van de Palestinian Media Watch. Deze webinar werd georganiseerd door Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en zijn Zweedse collega Charlie Weimers, in samenwerking met de ECR Group, ECPM en de Israel Allies Foundation.

De PA ontvangt veel geld van de EU. Alleen al voor de periode 2017-2020 bedraagt dit tussen de € 1,11 miljard en € 1,36 miljard. Volgens het rapport van de Palestinian Media Watch betaalde de Palestijnse Autoriteit tussen 2011-2018 zelf € 7 miljard aan de PLO, de koepel van Palestijnse groepen waarvan sommige door de Europese Unie worden gekenmerkt als terreurorganisaties, zoals de Al-Aqsa Martelarenbrigade. Zo financiert de

Europese Unie indirect terreurorganisaties.

Dit is tegen de EU-richtlijn uit 2017 en het besluit uit 2019. Die bepaalt dat EU-gelden die maatschappelijke organisaties ontvangen niet naar de door de EU als terroristen of terreurorganisaties aangewezen personen of organisaties mogen gaan. De PA probeert deze maatregelen te omzeilen door te beweren dat er "geen Palestijnse terreurorganisaties zijn" en dat deze EU-regels met betrekking de maatschappelijke organisaties "gericht zijn op het verstoren van de Palestijnse politieke en civiele activiteiten".

De PA kan deze activiteiten voortzetten en EU-subsidies blijven ontvangen door gebruik te maken van bepaalde mazen in het net. De EU heeft namelijk niet verplicht gesteld dat entiteiten buiten de EU zich onthouden van terreurgelateerde activiteiten. Maatschappelijke organisaties in de EU mogen geen maatschappelijke organisaties financieren die terroristen of terreurorganisaties

financieren, maar dit geldt niet voor statelijke of niet-statale actoren die deze EU-gelden ontvangen. ECPM Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie, met voorbeelden van mogelijke EU-financiering aan terreurorganisaties.

Hoewel de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Commissie antwoordde dat de EU de aantijgingen zeer ernstig neemt, de situatie ter plaatse nauwlettend volgt en alle punten van zorg zal blijven aankaarten bij de Palestijnse Autoriteiten, blijft een besluit over het stopzetten van financiering uit.

Deze mazen moeten worden gedicht. We zullen nooit aanvaarden dat de EU direct of indirect gebruikt wordt om (Palestijnse) terreur te financieren, inclusief media die voortdurend terreuraanslagen tegen Israël verheerlijken.

Leo van Doesburg is Director for European Affairs and Policy Advising van de ECPM.

Tegen de verdrukking in

In juli waren we met ons gezin in de Alpen, een plek waar je Gods grootheid in de schepping nog intensiever beleeft dan in het dagelijks leven. Ik heb er ook het boekje *Thine is the Power* van Lance Lambert gelezen, dat gaat over de kracht en almacht van God. De inhoud van zijn boekje heeft mij erg gesterkt om standvastig te zijn en in deze eindtijd vast te houden aan Gods beloften en trouw.

Lance Lambert heeft het over Gods overwinnende kracht en gebruikt daarbij een voorbeeld uit de bergen. Je ziet op de berghellingen vaak indrukwekkende bomen met bij de wortels een gespleten rotsblok. Het is niet moeilijk je voor te stellen dat zo'n grote boom bij het omvallen dat rotsblok kan doen splijten. Het begint echter met een zaadje en dat zaadje valt in de rotsspleet. Niet de meest handige plaats, want ingeklemd tussen zo'n steenmassa wordt het natuurlijk nooit wat. Zo'n rotsblok weegt enorm veel en er zijn machines nodig om het te breken. Het zaadje heeft echter leven in zich en dat leven zal overwinnen. Want als je een paar weken later op diezelfde plek komt, zie je dat er onder en boven het rotsblok sprietjes groeien. Een grappig gezicht maar nog steeds van weinig betekenis denk je, het rotsblok is immers nog steeds te groot. Het zaadje laat echter zien dat zijn wortels naar beneden groeien en voeding vinden waardoor de loot in het zonlicht zal uitgroeien tot een boom. Het zaadje heeft leven in zich en dat leven zal overwinnen. Kom je tien jaar later weer op dezelfde plek, dan zal je zien dat het rotsblok gespleten is en het zaadje uitgegroeid tot een volwassen boom. Wat onmogelijk leek, is gebeurd.

Het is een prachtig beeld van het nieuwe leven dat wij van de Messias ontvangen hebben. Daarom kunnen we overwinnaars zijn in de kracht van Zijn opstanding, door alle moeilijkheden en verdrukking heen. Niets zal dan onmogelijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook voor het volk Israël geldt. En daarom is de belofte uit Sefanja 3 zo bemoedigend: "(...) ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de HERE."

Column

Roger van Oordt
» rvoordt@cvi.nl

Ds. D.M. Heikoop

Uit het hart gegrepen: profetieën over Israël

God is met u

“Zo zegt de Heere van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is” (Zacharia 8:23).



Bidden bij de Klagmuur in Jeruzalem. | Foto: Flash90

Als je je inleeft in de eerste hoorders van deze profetie, dan zal het hen volstrekt ongeloofwaardig in de oren hebben geklonken. Zacharia belooft aan het kleine zwakke groepje Joden dat was teruggekeerd uit de ballingschap dat straks de volken naar Jeruzalem zullen optrekken om bij de Joden houvast te zoeken. Als je om je heen keek, was er toch maar weinig wat daarop wees. Jeruzalem was kort hiervoor ingenomen en verwoest. De tempel en een groot deel van de stad lagen in puin. Houvast vinden bij de Joden? Hen bij de mantel vastgrijpen om te vragen of ze met hen mee mogen gaan? De Joden waren kort geleden inderdaad bij hun mantels vastgegrepen, maar dat was juist om hen als gevangenen mee te voeren naar Babylon!

Het Joodse volk lijkt veeleer hulpeloos. Wat konden zij doen tegenover de grootmachten om hen heen? Zij waren toch geen partij voor de legers van Egypte, Babylon of Perzië. Keer op keer hadden die volken Israël veroverd en tot een provincie van hun rijk gemaakt. Waarom zouden mensen uit die volken zich vastklampen aan een Joodse man? En daarbij zelfs zeggen: Wij gaan met u mee, oftewel: wij willen ons door u laten leiden, wij willen bij u horen.

Klein en kwetsbaar

Ook de eeuwen daarna bleef het Joodse volk klein en kwetsbaar. Steeds weer kwamen volken naar Jeruzalem toe, maar dan om het land te veroveren en de Joden te verdrijven. De Romeinen

kwamen, veroverden Jeruzalem, verwoestten de tempel en verbanden de Joden uit de stad. De eeuwen daarna werd Israël veroverd door de Omajjaden uit Arabië, door de Mammelukken uit Egypte en door de Ottomanen uit Turkije. Tot begin vorige eeuw was het land Israël slechts een kleine, dunbevolkte uithoek in het grote Ottomaanse rijk. Wat komt er van die mooie woorden van Zacharia terecht?

Profetie deels vervuld

Maar Zacharia spreekt woorden van de Heere en die zijn betrouwbaar. Wat Zacharia profeteerde, is voor een deel al in vervulling gegaan. Het is vervuld in die ene Jood: Jezus Christus. Allerlei mensen komen naar Hem toe om houvast en heil te vinden. De bloedvloeiende vrouw greep Zijn mantel vast en de zieken uit de omgeving van Gennesaret grepen Zijn mantel vast. En ook mensen uit de heidenvolken komen tot Hem. De wijzen uit het Oosten kwamen om Hem te aanbidden, een Romeinse hoofdman kwam tot Jezus om bij Hem te zijn. En na het Pinksterfeest komen mensen uit letterlijk alle volken en talen tot deze Joodse man. Zij zagen en zien dat God op een bijzondere manier met Hem is. In Hem biedt God Zijn genade en liefde aan, redding en behoud.

Hebt u dat al gezien? Bent u, ben jij ook een van de mensen uit de heidenvolken die hun houvast zoeken bij Jezus? Grijpt u, grijp jij Zijn mantel vast? U hebt toch ook gezien dat God op een

bijzondere manier in Jezus Christus werkzaam is. U wilt toch ook bij Hem horen. Als wij tot Hem gaan, doen we dat samen met al die honderden miljoenen mensen, uit alle volken en talen, die bij Hem hun heil zoeken.

Uit alle landen

Als je vandaag door Jeruzalem wandelt (hopelijk kan dat spoedig weer!) zie je de vervulling van deze profetie voor je ogen gebeuren. Uit alle volken komen mensen naar Israël toe. De laatste keer dat ik er was viel mij op hoeveel mensen uit Azië daar tegenwoordig komen; bussen vol mensen uit Zuid-Korea, Taiwan, China. Uit alle tien (!) de heidenvolken komen mensen naar Israël toe omdat zij gehoord hebben: God is met u. Om de plekken te zien waar Jezus Zijn heilsdaden gedaan heeft en bij Hem houvast te zoeken.

Heel Israël behouden

Maar de profetie is nog niet helemaal vervuld, een deel staat nog uit. Het zal gebeuren 'in die dagen', zegt Zacharia. In de laatste dagen zal het volk Israël tot zijn bestemming komen. Het volk keert terug naar het land Israël, het lijkt nu niet lang meer te duren dan zal de bedekking worden weggenomen en zal het volk Israël in Jezus de beloofde Messias herkennen. Dan zullen alle volken de punt van Zijn mantel vastpakken en zal heel Israël behouden worden.

Ds. D.M. Heikoop is predikant in Katwijk aan Zee.

Zuiden in frontlinie van terreur

In de reguliere Nederlandse media was het helaas geen nieuws, maar het zuiden van Israël werd onlangs weer geteisterd door een groot aantal branden als gevolg van terreurballoonnen uit Gaza. Alleen al in de maand augustus ging het om 450 branden, waardoor veel kostbare grond werd verwoest.



Een van de ATV's waarover Yatar beschikt. | Foto: Cvl



Een brand in de buurt van kibboets Be'eri. | Foto: Flash90

Mireia Pons, werkzaam bij vrijwilligersorganisatie Yatar, is veel aan de grens bij Gaza te vinden. Ze is een van de twee betaalde krachten van Yatar, maar draait wekelijks ook de nodige vrijwilligerssuren. Yatar werd in 2005 opgericht om veiligheidsdiensten te helpen criminele activiteiten en terreur te bestrijden. Veel van de (tweehonderd) vrijwilligers zijn afkomstig uit elite-eenheden van het leger.

Yatar heeft inmiddels negen bases in heel Israël, waarvan drie aan de grens met Gaza, met vrijwilligers die dag en nacht in touw zijn. Mireia: "Er is soms zoveel tegelijk aan de hand dat er keuzes gemaakt moeten worden waar we onze mensen kunnen inzetten. In augustus waren er 450 branden, hetgeen betekent dat er duizenden ballonnen – en soms explosieven – vanuit Gaza onze kant op gestuurd worden."

Beangstigend

In het zuiden van Israël heeft men (helaas) ervaring met deze uiterst gevaarlijke vorm

van terreur. De ballonnen bepaalden ook twee jaar geleden het beeld in de grensstreek met Gaza. Volgens Mireia is er inmiddels wel vooruitgang geboekt in vergelijking met toen. "We zijn door de ervaringen van 2018 sneller en handiger geworden als het gaat om het reageren op de branden. Daardoor zijn we er vaak sneller bij en is de schade minder, al blijft het absurd dat het nog altijd om zo'n groot aantal branden gaat. Ook blijft het beangstigend dat het gebeurt. Je moet constant paraat staan. Je kunt er gewoon niet op vertrouwen dat er niets gebeurt."

Structuur

Kinderen in de grensstreek met Gaza worden erop getraind geen ballonnen op te pakken. Bij deze trainingen spelen de scholen een belangrijke rol. Door de coronacrisis waren de scholen echter regelmatig gesloten. Mireia: "We hebben dus hetzelfde probleem als in 2018, maar nu komt daar de coronacrisis nog bovenop,

waardoor voor veel kinderen de normale structuur ontbreekt en ook psychologische hulp niet altijd beschikbaar is. Een moeilijke situatie."

Drugskartels

Behalve de terreur uit Gaza kent het zuiden van Israël inmiddels nog een ander snelgroeiend probleem: de drugskartels in de Negevwoestijn. "Het is een industrie om snel geld te verdienen, gevoed door Hamas. Veel van de drugsdealers zijn Palestijnen uit bijvoorbeeld Hebron. Het geld dat ze met de drugs verdienen, laten ze doorstromen naar Hamas voor de financiering van terreur. Deze drugkartels moeten met harde hand bestreden worden, anders raken we de Negev kwijt, maar het is niet eenvoudig. Ze kennen de woestijn veel beter dan de politie en hebben snelle ATV's (All Terrain Vehicle), beter dan de onze. Het is echt een heel groot probleem."

Helpen in Liberia

De Israëlische ontwikkelingsorganisatie Mashav heeft de afgelopen tijd in Liberia geholpen. Israël zorgde voor voedsel en startpakketten voor alleenstaande moeders en gezinnen die getroffen zijn door corona.

Holocaustfilm met Hopkins



De beroemde acteur Anthony Hopkins gaat de hoofdrol spelen in een film over het leven van Sir Nicholas Winton (foto). Winton redde honderden kinderen van de nazi's. Deze kinderen in bezet Tsjecho-Slowakije zouden gedeporteerd worden naar de vernietigingskampen. Winton regelde dat de kinderen veilig naar Engeland konden reizen, waar ze opgenomen werden in pleeggezinnen. Pas vijftig jaar later ontdekte Winton's vrouw wat hij had gedaan. In 2003 werd hij door koningin Elizabeth geridderd. Winton stierf in 2015 op 106-jarige leeftijd. | Foto: Wikipedia

Koosjere slacht verboden?

In Polen dreigt een verbod op koosjere en halal slacht van dieren voor de export. Alleen voor eigen consumptie mag men dan nog koosjer slachten. De landbouwsector heeft furieus gereageerd op de plannen. Een verbod kan de hele industrie in één keer doen instorten. Doel van het verbod van de regering is om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren, maar de sector zelf zegt dat de dieren slechter af zullen zijn omdat de dieren dan op transport gaan om in een land ver weg alsnog geslacht te worden.

Messi ambassadeur OrCam



De wereldberoemde voetballer Lionel Messi gaat als ambassadeur voor OrCam aan de slag. OrCam is een bedrijf in Jeruzalem dat kunstmatig zicht geeft aan blinden. Met een klein apparaatje aan de zijkant van een bril (foto) wordt tekst gelezen en direct voorgelezen aan de gebruiker. Messi ontmoette een aantal gebruikers en zei daarover: "De emoties waren enorm. Het is duidelijk dat dit een levensveranderend apparaat is voor elk van hen." | Foto: OrCam

Aleh-vrijwilligers in het zonnetje



Afgelopen voorjaar was bijna de hele wereld in rep en roer vanwege de uitbraak van corona. Iedereen die in het buitenland was, liet zo'n beetje alles uit zijn handen vallen om zo snel mogelijk naar huis te gaan. Zo niet deze drie vrijwilligers bij Aleh. Zij waren precies daar waar ze zijn wilden, bij de meervoudig gehandicapte kinderen van Aleh in de Negev. Onlangs kwamen ze weer terug in Nederland. Voor de Israëlische ambassadeur Naor Gilon was deze bijzondere keus en vrijwillige inzet reden genoeg om de drie dames in een welverdiend zonnetje te zetten en persoonlijk te bedanken. Ook Shraga Evers van Aleh en Doron Almog, oprichter van Aleh, bedankten Helene, Debora en Joella (v.l.n.r.) voor hun werk.

De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe onderkomen van de Israëlische ambassade in Den Haag. Nog maar enkele dagen daarvoor nam de ambassade officieel haar intrek op de nieuwe plek aan de Johan de Wittlaan. | Foto: Cvl

Kompas

Het zijn bijzondere tijden. Landen die jarenlang van geen relatie met Israël wilden weten, lijken nu in de rij te staan om de betrekkingen met deze voorheen 'zionistische vijand' te normaliseren. Op 15 september ondertekende Israël met zowel de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als Bahrein zo'n normalisatiepact. Saoedi-Arabië stelde zijn luchtruim open voor directe vluchten tussen Israël en de VAE. De kans dat meer Golfstaten volgen, is groot.

De Palestijnse leiders zijn 'not amused' en betichten de desbetreffende landen zelfs van 'verraad aan de islam'. Ze omschrijven de normalisatie als 'een giftige dolk in de rug' en zien de tot nu toe altijd zo vanzelfsprekende support van hun Arabische broeders 'voor de goede zaak' langzamerhand afbrokkelen. Dat de 'annexatieplannen' van Israël door de normalisatie voorlopig in de ijskast gezet lijken te worden, doet daar niets aan af.

Lichtpunt in het bestaan van de Palestijnse leiders is de EU. De continue miljardensteun, bedoeld om de leefomstandigheden van de Palestijnen te verbeteren, heeft hen persoonlijk bepaald geen windeieren gelegd. Daarnaast blijkt het een prima spaarpot om terreur te financieren en familieleden van omgekomen terreurplegers te belonen. Elk moreel kompas ontbreekt.

Helaas heeft dat kompas bij de EU soms ook een herijking nodig. De besteding van de miljardensteun is een publiek geheim. En toen Servië en Kosovo onlangs aangaven aan te sturen op economische normalisatie met Israël (met een mogelijke ambassadeverhuizing naar Jeruzalem) dreigde de EU direct met sancties. Beide landen staan immers op de nominatie toe te treden tot de EU en worden dus geacht het officiële EU-standpunt over de status van Jeruzalem onverkort te volgen: Jeruzalem zal pas als hoofdstad van Israël worden erkend als het tevens hoofdstad wordt van een Palestijnse staat. Nu liggen de Oost-Europese landen wel vaker dwars als het om het EU-beleid ten aanzien van Israël gaat. Toen de Amerikaanse ambassade in 2018 naar Jeruzalem verhuisde, lobbyden premier Macron (Frankrijk) en bondskanselier Merkel (Duitsland) er stevig voor alle EU-landen een verklaring te laten ondertekenen waarin deze verhuizing werd afgewezen. De Oost-Europese landen gingen er niet in mee. Sterker nog: Roemenië en Tsjechië spraken ook de wens uit hun ambassade naar Israëls hoofdstad te verplaatsen. Nederland heeft die stap helaas niet gezet. En terwijl in ons land op de Dam de Israëlhaat wekelijks vrij spel krijgt, wappert in Abu Dhabi de Israëlsche vlag. Over bijzondere tijden gesproken.

Column

Rita Quartel

» rquartel@cvi.nl

Roger van Oordt

Vergeten Joodse vluchtelingen

Een paar jaar geleden hield Jehan Sadat, de echtgenote van de vroegere Egyptische president Anwar Sadat, een speech in New York (Sadat sloot in 1978 een vredesovereenkomst met Israël). Na afloop raakte mevrouw Sadat in gesprek met een dochter van de familie Castro, een familie die Egypte in 1956 gedwongen had moeten verlaten. Ze nodigde haar uit naar Egypte te komen en gebruikte daarbij de Egyptische beleefdheidsvorm 'Beti Betak': 'Mijn huis is jouw huis'.

De ironie is dat deze beeldspraak in dit geval letterlijk waar was. Jehan Sadat woonde op dat moment namelijk in het huis dat ooit de familie Castro toebehoorde, maar in 1956 (Suezcrisis) door de Egyptische regering onteigend was. De familie Castro had Egypte, met achterlating van alles, halsoverkop moeten verlaten. Dat gold ook voor velen van de andere 75.000 Joden die Egypte hadden moeten ontvluchten in de periode 1956-1967. Velen van hen werden gemarteld of vermoord. Na bijna 2200 jaar kwam er zo een einde aan de Joodse gemeenschap in Egypte.

Onderdrukking

Egypte is slechts één voorbeeld van het 'Judenrein' maken van het Midden-Oosten door de Arabische landen en Iran. In de periode 1948-2020 moesten bijna 950.000 Joden vluchten. Onlangs arriveerden in Israël drie Jemenitische Joden. Ook zij behoorden tot de laatsten van bijna 2300 jaar bewoning van het gebied waar nu Jemen en Aden liggen. Als je de geschiedenis leest van bijna 1400 jaar van islamitische onderdrukking en vernedering kun je je bijna niet voorstellen dat er nog altijd Joden in die gebieden woonden. Ze konden echter nergens heen vluchten. Aan het sprookje dat de Joden het goed hadden onder de islam komt abrupt een einde als je de eenduidige verhalen leest over pogroms, moord en vernietiging, uitzonderingen daargelaten. Soms namen moslims het op voor Joden en een enkele keer werden Joden door hun moslimburen van een gewisse dood gered. Lang is de mythe verspreid dat de Joden in de Arabische landen beter af waren dan in de landen onder het christendom. Nog afgezien van de bijna 950.000 Joden die na de oprichting van de staat Israël hun Arabische thuisland moesten ontvluchten, hebben veel Joden in het Midden-Oosten al sinds 1860 hun heil in de

Joodse staat in oprichting gezocht om aan de bittere armoede en vervolging onder de islam te ontkomen.

Rekening

Al in de twaalfde eeuw schreven de Joden van Jemen aan de Spaanse Maimonides (arts en een van de grootste Joodse geleerden) over dagelijkse vernederingen en moordpartijen. Hij kon hen niets anders aanbieden dan te berusten in hun

'Aan het sprookje dat de Joden het goed hadden onder de islam komt abrupt een einde'

hachelijke lot onder het lezen van de Psalmen. Er was geen plek waar de Joden heen konden. In Europa werden de Joden ook door pogroms en plunderingen buitengesloten en Palestina leed onder de gewelddadige islam. De boeken *From Time Immemorial* (Joan Peters) en *Uprooted* (Lyn Julius) beschrijven veel persoonlijke verhalen van Joden uit de Arabische landen. Boeken die je niet met droge ogen kunt lezen. Israël heeft de gevluchte Joden met vallen en opstaan een nieuwe plek kunnen geven, maar er ligt nog een enorme rekening. De Arabische wereld zwijgt, maar het is een verhaal dat wel verteld moet worden.

De feiten spreken

Verdrijving Joden uit de Arabische landen en Iran in de periode 1948 - 2020

Het aantal Joden in de Arabische landen en Iran bedroeg in 1948, 956.000. Daarvan hebben er meer dan 945.000 moeten vluchten vanwege het geweld dat tegen hen ontzet werd. Het merendeel van deze Joden is door Israël opgenomen. Anno 2020 wonen er dus nog maar rond de 11.000 Joden in de Arabische landen en Iran.

Bron: JAC, met aanvullingen van de schrijver van het artikel



> = Joodse gemeenschap gevestigd in het desbetreffende land sinds...

Internationaal recht: meer politiek dan recht?

Er wordt vaak en veel over gesproken als het om Israël gaat: internationaal recht. Israël overtreedt internationaal recht, en wie de wet overtreedt, verdient straf. Maar klopt dat? Andrew Tucker legt een paar principes van het internationaal recht uit.



Bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad waar keer op keer Israël wordt veroordeeld voor het vermeende schenden van mensenrechten. | Foto: VN

Wat is het internationaal recht?

“Internationaal recht zijn de regels die landen – volkeren – met elkaar afspreken. En landen handelen per definitie in hun eigen belang. Dus het kan niet anders dan dat het internationaal recht nauw verbonden is met de politiek. Het systeem van internationaal recht is anders is dan het systeem van nationaal recht. In een ontwikkelde rechtstaat heb je een wetgever, een uitvoerende macht, en onafhankelijke rechtbanken – de ‘trias politica’ die elkaar in evenwicht houdt. In het internationaal rechtssysteem heb je dat allemaal niet. Er is geen ‘wetgever’ en geen ‘wetboek’. De VN – de allerbelangrijkste organisatie binnen het systeem van internationaal recht – kunnen geen internationaal recht ‘maken’. VN-resoluties zijn (op enkele uitzonderingen na) dus ook niet bindend.”

“Je hebt ook geen rechtbanken in het internationaal recht die een voor iedereen bindende uitspraak kunnen doen. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is heel belangrijk, maar kan alleen een uitspraak doen over een geschil tussen landen als die landen daar toestemming voor geven. Het hof kan ook een opinie geven over een bepaalde vraag die aan hem wordt voorgelegd – bijvoorbeeld de vraag of het ‘nederzettingenbeleid’ van Israël wel of niet legaal is. Zo’n opinie is zeer gezaghebbend, maar niet ‘bindend.’”

Waar komt het internationaal recht dan wél vandaan?

“Wanneer is internationaal recht dan wel bindend? De basis van het internationaal recht is de soevereiniteit van staten. Er zijn een aantal ‘bronnen’ van het internationaal recht. Ten eerste heb je verdragen: wat landen in een verdrag afspreken, is voor die landen bindend. Dan heb je algemeen aanvaarde principes. Dat ‘slavernij illegaal is’ of dat ‘volkeren het recht op zelfbeschikking hebben’, zijn principes die iedereen accepteert en dus voor alle landen als bindend gelden. Uitspraken van rechtbanken en erkende experts tellen ook mee – die zijn gezaghebbend, maar niet bindend.”

“Toch zie je in de loop van de afgelopen decennia, met de toenemende globalisering, dat het internationaal recht zelf verandert. De soevereiniteit van landen is steeds meer onder druk komen te staan. De VN en andere multilaterale organisaties zoals de EU zijn steeds belangrijker geworden, krijgen steeds meer gezag. De resoluties die in de VN door een meerderheid van landen aangenomen worden, worden steeds meer als bindend gezien. Dat heeft voordelen natuurlijk – je krijgt hierdoor meer duidelijkheid. Aan de andere kant is

het een heel gevaarlijke ontwikkeling, want het betekent dat wat de meerderheid afsprekt, opgelegd kan worden aan de minderheid.

En dit is precies waar de schoen wringt. Landen die niet ‘meedoen’ met de door de meerderheid aangenomen opvattingen en meningen krijgen het steeds lastiger. Israël is misschien wel het belangrijkste voorbeeld hiervan.”

‘Nederzettingen zijn illegaal’

“Neem nu de kreet dat Israël het internationaal recht schendt door sinds 1967 Israëli’s in Judea en Samaria te laten wonen. Volgens Israël hoort dit grondgebied bij de staat Israël, want Jeruzalem, Judea en Samaria waren altijd bedoeld als onderdeel van het Joods tehuis dat in Palestina tot stand moest komen. Daar is heel wat voor te zeggen. Het Mandaat van Palestina in 1922 was een verdrag tussen de landen van de Volkerenbond. De in het mandaat opgenomen rechten en verplichtingen gelden nog steeds. In dat mandaat was juist afgesproken dat er een Joods tehuis ‘in Palestina’ tot stand zou komen, en dat Joden het recht hebben zich in het land van Palestina te vestigen.”

“De meerderheid van andere landen – met name de islamitische landen, maar ook de meeste Europese landen – willen er echter niets van weten. Zij vinden dat de Palestijnen een enorm onrecht is aangedaan na de Eerste Wereldoorlog, en dat zij nu recht hebben op een eigen staat – in Judea en Samaria. Ze vinden dat het Mandaat van Palestina een vergissing was. Zo zie je dat twee totaal onverenigbaar wereldbeelden tegenover elkaar staan. En de meerderheid heeft het voor het zeggen.”

Strafhof

“Sterker nog, de mening van de meerderheid krijgt nu zo langzamerhand een verplicht karakter. Israël wordt niet alleen als buitenbeentje maar ook steeds meer als misdader gezien. Ik vind dat een kwalijke ontwikkeling. De mening van Israël wordt regelrecht genegeerd. Ik wil niet zeggen dat Israël altijd gelijk heeft maar hij dient serieus genomen te worden, en dat gebeurt niet. Dit zien wij ook nu de aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag beweert dat Israëli’s oorlogsmisdadigers zijn omdat zij Israëli’s nederzettingen mogelijk maken. De aanklager leunt sterk op VN-resoluties. Zij weigert in feite om de argumenten van Israël serieus in overweging te nemen. Er is kans dat het hof meegaat in haar redenering. Als dat gebeurt, is dat wat mij betreft de wereld op zijn kop.”

PA-budget verschilt



Elke maand publiceert de Palestijnse Autoriteit een rapport met een overzicht van de budgetuitgaven. Maar de Palestinian Media Watch, die dit kritisch volgt, viel het op dat het rapport in het Engels net iets anders is dan in het Arabisch. En juist op een heikel punt. In de Engelse vertaling is sinds februari dit jaar de post ‘vergoeding voor gevangen en vrijgelatenen’ van een andere titel voorzien. In het Arabisch is het wel vermeld. Wereldwijd is de betaling van salarissen aan terroristen veroordeeld. Nederland heeft de betaling aan de PA om die reden stopgezet.

| Foto: Flashgo

EU-miljoenen



De Europese Unie trekt miljoenen uit om de ‘Palestijnse identiteit van Jeruzalem’ te bevorderen, zo staat in een rapport van NGO Monitor. Volgens deze ‘waakhond’ ging het in 2019 om 5,5 miljoen euro. Ruim een miljoen ging naar PalVision en ACT die het doel van hun projecten omschreven als het “beschermen van islamitische en christelijke Waqf religieuze en culturele erfgoederen tegen Israëli’sche overtredingen en bedreigingen”. | Foto: EU

Diploma voor Holocaustoverlevende

Bijna een jaar geleden, aan het begin van het schooljaar, vertelde de van oorsprong Poolse Miriam Schreiber haar levensverhaal aan middelbare scholieren in Amerika. Dat ze ondergedoken zat, in de bossen schuilde en zeven jaar in een strafkamp in Siberië doorbracht. En daardoor nooit haar schooldiploma behaalde. De scholieren bedachten een plan: ze regelden dat Miriam alsnog een erediploma kreeg aan het einde van het schooljaar.

T-shirt tegen Israël

Opnieuw kwamen de websites Redbubble en Etsy in opspraak. Ze verkochten een T-shirt met de leus ‘Make Israel Palestine again’, wat een feitelijke oproep is tot de vernietiging van Israël. Al eerder verkochten de sites T-shirts met Zyklon B-teksten en afbeeldingen van Auschwitz.

Land van uitersten

Israël is een land om je over te verwonderen. Met eeuwen aan geschiedenis, mensen uit alle windstreken, en een geografie en klimaat met uitersten. We zochten wat feiten voor je op.



Foto: Flash90

Het kan in Israël vriezen en dooien, met name in het noorden bij de Hermon. Maar in het zuiden lijkt het wel alsof de zomer nooit eindigt. Zowel het laagstgelegen zoetwatermeer – het Meer van Galilea – als het laagste punt op aarde – de Dode Zee – vind je in Israël. En wist je dat de oudst bewoonde stad ter wereld hier ook te vinden is? Dat is namelijk Jericho. We zochten ook een Bijbelfeitel op: het oudste handschrift met de tekst van de Bijbel ligt in Jeruzalem.

De langste weg in Israël is snelweg 90. Met zijn 480 kilometer loopt de weg van Metula in het noorden aan de grens met Libanon, langs de westzijde van het Meer van Galilea, door de Jordaanvallei, langs de Dode Zee (dit deel heet de Dode Zeeweg en is de laagstgelegen weg ter wereld), tot de weg eindigt in Eilat bij de zuidelijke grens met Egypte.

Weet je ook welk woord het moeilijkst te zeggen is in het Hebreeuws? Sommigen zeggen dat dat chatzotzra (trompet) is, maar misschien is voor de meesten 'sorry' zeggen het allermoeilijkst.

De oudste mens, weet je wie dat was? Methusalem. Aan de jongste mens in Israël wagen we ons niet, dat antwoord verandert namelijk per minuut. De stad met de meeste inwoners in Israël? Jeruzalem

(801.000). En met de minste inwoners? Dat is Peki'in op zijn Hebreeuws en Burqei'a op zijn Arabisch met een voornamelijk Druzische bevolking van 5.200 personen.

Dan nog even over politiek. Wie is de langst zittende premier van Israël? Dat is de huidige premier Netanyahu. Hij heeft overigens nog een ander record ook op zijn naam staan: dat van jongste premier bij aanvang van het ambt. In 1996 was hij 46 jaar toen hij premier werd. Na drie jaar werd hij bij de verkiezingen verslagen, maar in 2009 weer opnieuw gekozen. Sindsdien is hij premier van Israël.

We sluiten af met dé bijnaam van in Israël geboren Joden: sabra's. Wanneer de term precies voor het eerst werd gebruikt is onbekend, maar in de jaren dertig was de bijnaam zeker al in gebruik. De sabra is een cactusvrucht en zou vergeleken kunnen worden met Israëliëse Joden: hard en met stekels aan de buitenkant, maar zacht en zoet aan de binnenkant. Overigens zouden de kinderen van de eerste immigranten rond de vorige eeuwwisseling zichzelf hebben vergeleken met een etrog, een soort citrusvrucht, en gebruikten latere immigranten het woord sabra om de in Israël geboren Joden te beledigen. Vermoedelijk is wat een belediging was, een soort eretitel geworden.

Smikkelen maar!

Dit recept voor appel-kaneelmuffins uit het Joodse kookboek *Opvallende smaken uit een joodse keuken* is makkelijk en snel te maken. Perfect voor het najaar met de nieuwe oogst appels.

Dit heb je nodig

260 gr bloem; 200 gr kristalsuiker; 2 tl bakpoeder; 1 el kaneel; ½ tl tafelzout; 1 grote appel, geschild, zonder klokhuus, heel fijn gehakt; 2,25 dl karnemelk; 60 gr gesmolten boter; 2 eieren. Voor de kruimellaag: 75 gr bruine basterdsuiker; 30 gr bloem; ½ tl kaneel; 1 el gesmolten boter

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180° C (160° C heteluchtoven). Meng de droge ingrediënten met de appel. Meng de natte ingrediënten en roer dit daarna voorzichtig door het bloemmengsel – niet te veel roeren. Vul de ingevette of met bakpapier beklede muffinvorm ongeveer voor driekwart. Meng de ingrediënten voor de kruimellaag met een vork en strooi het over de muffins. Bak de muffins in 18 minuten gaar.



» Het kookboek is voor € 25,00 te koop bij het Israël Producten Centrum.

Granaatappelwijsheid

Granaatappels worden in Israël volop gegeten rond het Joodse nieuwjaar, Rosj Hasjana. Dat heeft een reden. De gedachte is dat de granaatappel heel veel zaadjes bevat, 613 om precies te zijn. Dat zijn dus net zoveel zaadjes als er geboden staan in de Thora. En omdat Joden de wet willen vervullen, eten ze ter onderstreping van dit goede voornemen granaatappels met Rosj Hasjana.

Nu zijn de pitjes wel eens geteld, en helaas, het zijn er niet precies 613. Maar om toch op 613 zaadjes in een granaatappel uit te komen, kun je ook uitgaan van het gemiddelde, het gemiddeld aantal zaadjes van alle granaatappels ter wereld. En dat zouden er dan wel 613 zijn.



Foto: Flash90

Antisemitische posters



In de Argentijnse stad Neuquén waren eind augustus uitgesproken antisemitische posters te zien. De posters toonden een karikatuur van een in zijn handen wrijvende Jood met daaronder de beschuldiging dat Joden verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het coronavirus, en soms nog sterker:

'Joden zijn het virus'. De gouverneur heeft de actie veroordeeld. | Foto: Simon Wiesenthal Center

Inwoner Gaza beschuldigt Hamas

Maar zelden hoor je geluiden van hoe de inwoners van Gaza denken over het Hamasbewind. Belangrijkste reden is dat ze vrezen voor vergelding van Hamas als ze kritiek uiten. Een onbekende man uit Gaza publiceerde een kort filmpje waarin hij zonder expliciet Hamas te noemen onder meer zei: "Al dertien jaar oorlog, problemen, zorgen, verlies van mijn toekomst, en die van mijn kinderen en hun kinderen. En waarvoor? Zodat ik naar thuis kan gaan

en kan wachten op honderd dollar? Dat God ons mag helpen met jullie."

Smokkel bekend



Begin jaren negentig is de Damascus keter van Syrië naar Israël gesmokkeld, om het document veilig te stellen. Dat

werd pas onlangs erkend. Het gaat om een van de vroegste volledig bewaard gebleven Hebreeuwse Bijbel, ontstaan in Europa, ergens tussen de dertiende en vijftiende eeuw. De rijk geïllustreerde tekst is vooral bijzonder omdat in tegenstelling tot de meeste Thora-teksten ook de leestekens erbij staan. De laatste rabbijn van de gemeenschap in Damascus, Hamra, gaf het boek in 1993 mee aan een Canadese diplomaat, in een zwarte plastic tas. Het manuscript ligt nu in de nationale bibliotheek in Jeruzalem, vakkundig gerestaureerd, en komt niet terug naar Syrië ook al willen de overgebleven Joden in Damascus dat wel. | Foto: Wikipedia CC BY-SA 4.0

Diepgaande schuldbelijdenis van de gezamenlijke kerken nodig

Dr. ir. Jan van der Graaf schreef op 19 mei 2020 een spraakmakend artikel in het *Reformatorisch Dagblad*: *Schuld jegens Joden vraagt geen compensatie maar verzoening*. De aanleiding voor dit artikel waren de woorden die premier Rutte tijdens de nationale Holocaustherdenking van dit jaar heeft uitgesproken: "Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn, bied ik vandaag namens de regering excuses aan voor het overheidshandelen van toen. Dat doe ik in het besef dat geen woord zoiets groots en gruwelijks kan omvatten." Van der Graaf pleit in zijn artikel voor diepgaande schuldbelijdenis van de gezamenlijke kerken in ons land. Ik zoek hem op voor een interview hierover.

De woorden van onze premier hebben u aan het denken gezet?

"Het was voor het eerst in de historie dat de Nederlandse regering zo concreet excuses aanbood. Deze woorden zijn goed ontvangen door de Joodse gemeenschap. Toch is 'excuus' een te vlak woord. Letterlijk betekent het 'verontschuldiging'. Een schuldbelijdenis gaat dieper. Die wordt concreet gedaan, door de schuldigen, waarbij genoemd wordt wat er is misgegaan, ten overstaan van degenen die er het slachtoffer van werden. Wij als christenen weten, dat wanneer wij dit doen, wij dit ten diepste doen voor het aangezicht van God. Ook is de bedoeling van oprechte schuldbelijdenis dat er verzoening kan plaatsvinden, in dit geval tussen de kerk en de Joodse gemeenschap. Dat gebeurt wanneer degene aan wie schuld beleden wordt de belijdenis accepteert."

Soms hoor ik mensen zeggen: 'We hebben nu al zoveel verootmoedigingsbijeenkomsten gehad, met de Holocaust zijn we nu wel klaar.'

"Nee, dat is niet zo. Kerkelijk Nederland heeft schuldig gestaan. Wat Rutte zei over de overheid en het volk moeten de kerken in het bijzonder zich aantrekken. Er waren er die – met gevaar voor eigen leven – zich hebben ingezet om het kwaad tegen te gaan. Maar er waren er veel te veel in de kerken die zwijgend hebben toegekeken. Een gezamenlijke kanselverklaring tegen de vervolging van de Joden is in 1942 in veel kerken voorgelezen, maar lang niet in alle kerken en ook niet in alle gemeenten binnen de kerken. Bovendien is het goedkoop om alleen maar te praten over 'zij in het verleden'. Wij staan er niet buiten, wij hadden zelf waarschijnlijk ook zwijgend toegekeken. We lezen in de Bijbel dat er beleden wordt: 'Wij en onze vaders hebben gezondigd'. Daar begint het met 'wij' en dan pas 'de vaders'. Bovendien zien we vandaag weer dezelfde verschijnselen als in die tijd, nu het antisemitisme weer groeit."

Hoe komt het dat het antisemitisme onuitroeibaar lijkt?

"Het is vijandschap tegen de God van Israël. Hitler zag zichzelf en zijn ras als uitverkoren en kon geen uitverkoren volk naast zich dulden. Ook de kerk heeft zo lang geweigerd Israël als uitverkoren volk naast zich te dulden. Het zit in het hart van mensen."



Nadat premier Rutte tijdens de nationale Holocaustherdenking op 26 januari 2020 zijn excuses aanbood aan de Joodse gemeenschap voor het overheidshandelen tijdens de Tweede Wereldoorlog, onderstreept hij zijn woorden door Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlandse Auschwitz Comité te omhelzen. | Foto: EPA/Evert Elzinga

Welke ontwikkeling heeft u de laatste decennia gezien in kerken ten aanzien van Israël?

"Het debat heeft door de PLO een politieke dimensie gekregen. Naast de onopgeefbare verbondenheid met Israël is men gaan spreken over eenzelfde verbondenheid met het Palestijnse volk. Dat is vreemd, want wij zijn toch ook niet exclusief verbonden met het Belgische volk of zo. Omdat de Palestijnen als underdog worden neergezet, slaat men door in sympathie voor de Palestijnen. In de solidariteit met het Palestijnse volk zijn antisemitische tendensen aanwezig die gemakkelijk kunnen doorslaan in agressie tegen het Joodse volk en de staat Israël. Dit is wat er ook in kerken gebeurt. We moeten

schuld belijden en boetedoen, ook ten aanzien van dit antisemitisme in kerken in het heden."

Hoe denkt u dat we boete kunnen doen?

"Het werk van Stichting voor Boete & Verzoening is een heel mooi voorbeeld. Joodse begraafplaatsen worden opgeknapt, als teken van schulderkenning en boete. Al vanaf 1980 ben ik betrokken bij het ondersteunen van Kfar Shaoel, een psychiatrisch ziekenhuis voor Holocaustoverlevenden in Jeruzalem. Nu komen daar ook getraumatiseerden uit de huidige oorlogen en slachtoffers van terreuraanslagen. Toen was het een heel armoedige bedoening. Vanuit Nederland is heel veel hulp op gang gekomen. Nu is het een modern volwaardig ziekenhuis

dat goed functioneert. Dit zijn tekenen van verzoening, als wij concrete, zichtbare dingen doen. Het moet niet bij woorden blijven die vanachter een schrijftafel zijn geschreven. Het gaat om daden en ontmoeting met het Joodse volk.

Ik heb lang in het bestuur gezeten van de stichting Vrienden van het Cheider (een orthodox-Joodse school in Amsterdam). Twee keer per jaar hadden we een gesprek met het bestuur van het Cheider. Dan gingen we altijd een laag dieper, kwamen we met rabbijnen in een dialoog over vragen als 'wat is gerechtigheid?' of 'wat is verzoening?' Ook reisleiders in Israël moeten ervoor zorgen dat er ontmoetingen plaatsvinden met het Joodse volk."

Wat kunnen kerken doen richting het Joodse volk, zowel in Nederland als daarbuiten?

"Ten eerste moeten zij de minister van Buitenlandse Zaken op z'n huid zitten over wat er in de VN gebeurt ten aanzien van Israël. Dat is schandalig, en dat moet een halt toegeroepen worden. Ten tweede kunnen synodes kerken ertoe aanzetten in de gemeenten voorbede te doen voor Israël. Ten derde moeten we ten aanzien van de Joden kiezen voor de dialoog en niet voor zending of evangelisatie. 'Zending' gebruiken we voor evangelisatie onder volkeren. De kerk staat ten opzichte van Israël in een unieke verhouding. Iemand gebruikte het woord 'getuigende dialoog'. Dat is veel meer gepast richting de Joden."

Heeft uw artikel in het RD iets in beweging gezet?

"Er is veel op gereageerd. Dr. ir. Henk J. Schouten schreef een krachtig appel richting de kerken om schuld te belijden over de houding van de kerken bij de Holocaust. Hij roept op tot een breed gedeelde openlijke schuldbelijdenis door de gezamenlijke kerken. Een gezamenlijke kanselboodschap zoals die in 1942 door de kerken is uitgesproken, is er sindsdien nog nooit geweest. Dit moet ook een fel protest zijn tegen antisemitisme in welke vorm dan ook, ook binnen de kerken. De opwekking die wij nodig hebben, staat niet los van onze verhouding tot Israël. Dr. Henk Vreekamp zei: 'De kerk is zonder Israël niet voltooid.'"

Dr. ir. Jan van der Graaf is oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Betere relatie met Tsjaad



De relatie tussen Israël en Tsjaad wordt naar een hoger niveau getild. Beide landen zijn daartoe bereid vanuit een veiligheids- alsook economisch perspectief. Tsjaad hoopt volgend jaar een kantoor te openen in Jeruzalem om zo het land te vertegenwoordigen. | Foto: Flash90

Deense Joden vrezen wet

In Denemarken ligt er een wetsvoorstel op tafel dat rituele besnijdenis verbiedt. Het voorstel moet nog behandeld worden, maar de Joodse gemeenschap is bevreesd, zegt voorzitter Henri Goldstein. "Denemarken beschermde Joodse levens tijdens de Holocaust, en nu gaat het land wellicht het Joodse leven in het koninkrijk beëindigen."

Vrijhandelsverdrag met Zuid-Korea

Israël en Zuid-Korea zijn bezig met de laatste details voor het sluiten van een vrijhandelsverdrag tussen beide landen. De landen verwachten dat het verdrag in de komende weken rond komt. Al jaren voeren beide landen overleg, maar het vredesverdrag tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten geeft Seoel het vertrouwen dat het sluiten van een vrijhandelsverdrag geen belemmering zal zijn voor de handel die het land voert met de Arabische wereld.

Luchtruim open voor Israël

Saoedi-Arabië en Bahrein stemmen er mee in hun luchtruim te openen ten oosten van Israël. Al begin september gaven de beide landen groen licht aan vluchten door hun luchtruim tussen Israël en de Arabische Emiraten. Voor Israël betekent het openstellen van het luchtruim dat de vliegtijden naar Aziatische landen aanzienlijk worden verkort.

Zon uit Jordanië



Israël overweegt een partnerschap met Jordanië voor zonne-energie. Jordanië heeft meer land beschikbaar en meer zonuren dan Israël. Daardoor kan Israël tegen een beter tarief zonne-energie in Jordanië kopen dan het zelf produceren. Israël wil dat in 2030 dertig procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komt. Nu is dat nog vijf procent. | Foto: Flash90

kort nieuws

Ds. Gerard Krol

Hoe staat het er?

Onbesneden van hart

"Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!" (Handelingen 7:51-53)

Deze woorden vormen het slot van de toespraak van Stefanus. Het zijn harde woorden. Zoals in het Oude of Eerste Testament de Here God ook bij tijden harde woorden spreekt. Toch klinken juist in die woorden de hartstochtelijk brandende liefde van de Levende God voor Zijn volk door. Ik denk bijvoorbeeld aan Zacharia 8:14-17. De Here God heeft geen berouw over Zijn toorn over de vaders, maar schenkt in Zijn liefde goedheid aan Juda en Jeruzalem. Liefde is levend: vooral Gods liefde.

Uitgegumd

Dat horen we ook in deze rede. Die mag niet anti-Joods worden uitgelegd!

Vanuit Christus begrijpen we Gods verbond; in Hem wordt dat bevestigd. Stefanus duidt de hoorders als onbesneden van hart. Dat is verzet tegen de Heilige Geest.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) vertaalt deze woorden uit dit 51^{ste} vers: "Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest." De uitdrukking 'onbesneden van hart' is uitgegumd in deze vertaling! Terwijl het toch een letterlijke verwijzing is naar Deuteronomium 10:16. Maar dan is de woede-uitbarsting en de diepere zin daarvan onbegrijpelijk. Dan resteert alleen zinloos geweld.

Teken

Stefanus gebruikt de term, omdat het om het verbond gaat. In de 'onbesnedenheid' klinkt de geestelijke noodzaak de 'besnijdenis van hart' door. Dat is een zichtbaar teken van de Here God met Zijn volk. Een mensenhart moet een 'besneden' hart zijn! We vinden dit in Leviticus 26:41 al terug. Ook daar laat de NBV de uitdrukking weg. De dwaasheid van dit 'wegvertalen' misgunt de lezer zicht op Gods verbond met Zijn volk Israël en in Christus met ons. Dat lijkt mij een wezenlijk aspect om een levend geloof in God, de God van Israël, te mogen ontvangen.

Ds. Henk Poot

Jesaja 49 – deel 4

Het herstel van het land

In vers 8 lezen we dat God het gebed van de Messias verhoort om niet alleen de stammen van Israël te herstellen, maar ook het land in gereedheid te maken voor hun terugkeer.



Foto: Shutterstock

Het is een van de opdrachten van de Messias om het Beloofde Land weer gereed te maken voor de komst van het Joodse volk en voor de komst van het Koninkrijk. God heeft de uitvoer daarvan in de handen van Zijn Zoon gelegd en Hem en daartoe gesteld tot een verbond voor het volk (zie ook Jesaja 53:10). Dat betekent dat de toekomst van Israël en ook van ons niet in de hemel ligt, maar op aarde.

Haveloos

Eeuwenlang heeft Israël er haveloos bijgelegen. Het land van melk en honing was verworden tot een plaats van woestijnen en moerassen. Hier en daar woonden wat mensen, in steden als Jeruzalem, Jaffo en Safed, maar dat was alles. Er waren nog wat verpauperde boeren die – als het koren rijp was – op hun nek gezeten werden door de bedoeïenen, maar al met al was het een mistroostige uithoek van het Ottomaanse rijk.

Verlossing

Er zijn orthodoxe Joden die verwachten dat de Messias bij Zijn komst alles in één keer op een wondervolle wijze in orde zal brengen en dat alles wat er nu gebeurt alleen maar

mensenwerk is. En er zijn genoeg christenen die hen daarin volgen. Maar er zijn ook anderen, die zeggen dat de Messias nu al bezig is, en dat we in de oprichting van een eigen staat en het tot bloei komen van het land Gods hand mogen zien. Als christenen weten we ook hoe Christus door mensenhanden en mensenwoorden heen aanwezig is en Zijn verlossing schenkt. Elke dag en elke eredienst leggen we in Zijn handen! Maar, dat is ook waar, we verwachten met Israël dat de Messias bij Zijn komst alles bekronen zal en dan de volle shalom ook op het land zal neerdalen.

Werkelijkheid

Maar ondertussen horen we weer van Hebron en Silo, de heuvels van Judea druipen van jonge wijn (Joël 3), de olijfbomen in Samaria geven een rijke opbrengst aan olie, de woestijn bloeit en in de Jordaanvallei zien we eindeloze plantages met dadelpalmen. Jeruzalem leeft weer en de heuvels die de stad omringen, worden door een menigte van mensen bevolkt (Zacharia 1:4). Wat de Heere door Zijn profeten beloofd heeft en wat Hij in de handen van Zijn Zoon gelegd heeft, zien we voor onze ogen werkelijkheid worden, en wij mogen meedoen!

Mijn Losser leeft

De figuur van Job is algemeen bekend. Hij is de inzet van een dramatische beproeving, voortkomend uit een gesprek tussen God en satan. Job verliest al zijn aardse bezittingen en 'zit neer in de as'.



De velden rond Bethlehem worden nog altijd gebruikt voor landbouw. Er vindt ook wijnbouw plaats, waarvoor de druivenoogst in volle gang is (foto). | Foto: Flash90

Drie vrienden, Elifaz, Bildad en Tsofar, komen hem beklagen. Als Job argumenteert met Bildad, horen we hem zeggen: "God heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik verga." Echter, even daarna doet hij een uitspraak die ook ons nog raakt: "Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden" (Job 19:25).

Wat is een lossor?

Het wordt ons uitgelegd in Leviticus 25. Iemand kan in moeilijke financiële omstandigheden terechtkomen, zodanig dat hij eigendom moet verkopen. Dat kan gaan om het bezit aan land. Ook kan hij zichzelf verkopen, namelijk als slaaf. Bij land zegt de wet dat het niet buiten het verband van een familie terecht mag komen. Dreigt dit te gebeuren, of gebeurt het reeds, dan kan iemand anders helpen door een verkoop ongedaan te maken. Zo iemand is dan de lossor. Hij moet een bloedverwant zijn die dan door 'loskopen' het bezit terugbrengt in de familie. Het familieverband was in het oude Israël de kern in het menselijk voortbestaan.

Een helder voorbeeld wordt ons gegeven in het boek Ruth. Als de in Moab weduwe geworden Naomi samen met Ruth terugkeert naar Bethlehem is ze verbitterd, maar ook verarmd. Nu was haar overleden man, Elimelek, eigenaar van een akker. Naomi maakt aanstalten om deze akker te gelde te maken. Ruth komt in contact met de landbouwer Boaz, en Naomi realiseert zich dat uitgerekend hij één van de mogelijke lossors van de familie is. Uiteindelijk neemt Boaz de taak van lossor op zich; hij koopt de akker en daarmee is die verankerd in de familie. De lossor wordt aangeduid als *go'él*. Deze bena-

ming is gebouwd op de woordstam *gá'al*. Die heeft als betekenis 'inlossen', en, belangrijker: 'terugkopen'.

Lossor en Verlossor

Wanneer wordt loskopen, terugkopen nu theologische taal? In Jesaja 49:26 zien we dat God over zichzelf zegt: "Al het levende zal weten dat Ik, de Here, uw Redder ben, en uw Verlosser" ... *mosji'éech ve-go'aléech*. Hier zien we lossor en Verlossor samenvallen. Zo klinkt het ook in Jesaja 60:16. Job zegt: *va-ani jadáeti go 'alf chai*, ... "ik weet dat mijn lossor leeft." Al zijn bezittingen is hij kwijt, maar deze man die op een ashoop zit en zich moet krabben met een potscherf, spreekt hoopvol uit dat er iemand zal komen die zijn verloren gegane bezittingen zal loskopen. Degene die dat zal doen, lééft zegt hij vol verwachting. Wie is die lossor nu? Voor Job is dat God zelf. En inderdaad, de Here geeft Job alles terug en zelfs nog meer. De Statenvertaling verklaart onomwonden in een kanttekening: "Verstaet den beloofden Messiam onsen Heeren Jesum Christum."

We moeten aandachtig kijken naar het tweede deel van Jobs uitspraak: "Ten laatste zal hij op het stof optreden" ... *ve-acharón al afár jakóem*. De kanttekening zegt hier: "welcke sich ten jonghsten dage over alle degene die in 't stof ofte in der aerde liggen vertoonen sal om die op te wecken." Maar, voor het 'opwekken' is een tweede vorm van de stam *koem* nodig: *jakim*.

Een kanttekening bij een kanttekening

In Jesaja 49:26 zegt God: "Ik ben uw (Ver)lossor" ... *ani go'aléech*. Dit wordt herhaald in 60:16. Job zegt: "Ik weet dat mijn lossor, mijn *go'él*, leeft; hij zal opstaan, *jakóem*." Laten we nu

eens dat opstaan nagaan. Dan zien we het volgende: Psalm 35:2: "Sta op, mij ter hulpe" ... *koemáh be' ezrati*. Psalm 44:27: "Sta op, ons ter hulpe" ... *koemáh ezratáh lanóe*. Jeremia 2:27: "Sta op en verlos ons!" ... *koemáh ve-hosji'énoe*. Zie ook Psalm 68:2. Dit opstaan, het *lakoem* van God, betreft steeds het brengen van uitkomst, van redding. Het opwekken vanuit het stof waarvan de kanttekening spreekt is hier niet mee in overeenstemming te brengen. *Lehakim*, opwekken ontbreekt in de grondtekst. Verder is het zo dat de vertaling van *acharón* met 'ten jonghsten dage' tamelijk vrij is. De grondtoon van *acharón* is: later in de tijd: toekomstig.

Losprijs

Heeft de kanttekening nu geheel ongelijk? Nee! Boaz betaalde een prijs voor het lossen van de akker van Elimelek, daarmee gehoorzaamend aan de toenmalige wet. Hij betaalde dus een losprijs. De evangelist Matteüs spreekt over de Zoon des mensen als diegene die Zijn leven geeft 'als losprijs voor velen', het Griekse *lutron* (20:28). Dit maakt veel duidelijk: Christus betaalde een losprijs, Zijn eigen leven, om te kunnen loskopen. Hij koopt zondaars los uit hun gezonken bestaan, namelijk diegenen die in Hém geloven. Hij koopt ze letterlijk terug. Hier baseert de kanttekening zich terecht op. Maar voor het 'ten jonghsten dage opwekken' vindt men in de Hebreeuwse grondtekst te weinig ondergrond. Die is elders in de Bijbel aanwezig. Nu, de Tenach legt zondigen uit als 'missen' en zich bekeren als 'terugkeren'. Ook zó eenvoudig wordt het werk van Christus ons uitgelegd, namelijk aan de hand van het lossen, het terugkopen door Boaz.

De loofhut

*Vier muurtjes en een dak van riet...
Meer is het niet – meer is het niet.
Ons huisje is zo gauw gebouwd;
Wat riet, wat spijkers en wat hout.
En dat getimmerd aan elkaar
En kijk: dan is de Soeko klaar!*

In 1918 schreef Clara Pinkhof dit kinderliedje over de loofhut, de soeka (soeko in het Asjkenazisch).

Eén keer wordt het in de Thora gezegd: "Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen" (Leviticus 23:43). Ook de reden wordt gegeven: "Zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen" (ibid.).

Wat is een loofhut? Wat voor materialen gebruik je om hem te bouwen? Aan welke criteria moet de loofhut voldoen? Wat is wonen in de loofhut? Op deze en dergelijke vragen gaat de Joodse Mondelinge Leer in. De Mondelinge Leer maakt praktisch wat in de Schriftelijke Thora verondersteld wordt.

Het Hebreeuwse woord *soeka* hangt samen met een werkwoord dat 'bedekken' betekent. Alles komt dus aan op de dakbedekking. De loofhut herinnert aan het wonen in de woestijn onder Gods hoede. Hij staat ook symbool voor de tijdelijkheid van het bestaan. De gebruikte materialen hebben dus allemaal iets voorlopigs.

De dakbedekking (Hebreeuws: *schach*) is van plantaardig materiaal, zoals takken, bladeren, of bamboestelen, maar zodanig stevig dat het een week dienst kan doen. Wanneer is het een volwaardige dakbedekking? Als je in de loofhut meer schaduw hebt dan zon. Maar door het dak heen moet je toch ook nog de open hemel kunnen zien. De loofhut mag dan ook niet onder een afdak of een boom of iets dergelijks staan.

De loofhut moet ten minste twee volwaardige wanden hebben, één gedeeltelijke wand en een deur. Maar meestal wordt hij gewoon met vier wanden gebouwd. In tegenstelling tot het dak mogen de wanden van allerlei materiaal zijn, zoals planken of een tentzeil, mits het doek goed vast is gemaakt en niet wappert in de wind.

Het is de gewoonte om meteen na de afsluiting van Jom Kippoer (Grote Verzoendag) te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van de loofhut. Er zijn kant en klare bouw pakketten verkrijgbaar. Maar het is natuurlijk veel leuker om als gezin zelf het materiaal te verzamelen.

Tekens van geloof

Kees de Vreugd
» kdvreugd@cvi.nl

In het ABC gebouw, Almereweg 36 in Medemblik wordt er op zondag 4 oktober, aanvang 11.00 en 16.00 uur georganiseerd een:



Israëldienst

Gastspreker Simon van Groningen

Deze dienst wordt muzikaal begeleid door de bekende gospelband:

The Glory Singers o.l.v. Rhythm Haakman

Aan de orde komt het verleden, het heden en de toekomst van Israël.

Door de corona crisis hebben we 2 diensten. Aanvang 11.00 uur en 16.00 uur.

Reserveren moet zodat we u een goede veilige plaats kunnen geven.

De muziekgroep is omgeven door plexiglas.

Er is ook aanbod van Israel Producten.

Na afloop kunt u genieten van Israëlische hapjes, koffie, thee of een glaasje Israëlische wijn.

De toegang is gratis.

Voor reservering, Jan van Vliet:
tel. 06-21 56 17 24 of janvanvliet@xs4all.nl

Neem deel aan ons

ONLINE GLOBAL FEAST

2-8 oktober 2020

40 ICEJ

FEAST of TABERNACLES

PRESENTED BY THE INTERNATIONAL CHRISTIAN EMBASSY JERUSALEM

PREPARE *the way*

LIVE OF ON DEMAND

SLECHTS €42

feast.icej.org



Als een zuil van vuur... EXODUS 13:21

pillaroffire.nl

Uw betrokkenheid bij Israël... pure noodzaak!

Pillar of Fire begon in 2001 als een gebedswerk en is dat nog steeds. Sinds de oprichting van de stichting in 2002 zijn er allerlei initiatieven genomen om Israël op de kaart van kerkelijk Nederland te zetten, en de politiek te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van Israël te midden van de volken. Pillar of Fire werkt vanuit Den Haag, in het hart van de politiek.

Enkele initiatieven:



RADIO ISRAEL
Bijbels, actueel nieuws, interviews, studies, etc.
radioisrael.nl



ISRAEL RELIEF
Hulpverleningsorganisatie in Israël
israelrelief.org



ONDERWIJS
- Diverse sprekers
- Conferenties
- Israël avonden
pillaroffire.nl



GEBED
- Israël bidstonden
- Aliyah bidstonden
pillaroffire.nl



ALIYAH
- Hulp en ondersteuning
- (intern.) spreker Jack van der Tang over het belang van hulp aan de Aliyah
i.s.m.ezra-nederland.nl

» BIDDEN

» LEREN

» DOORGEVEN

» DOEN

pillaroffire.nl



IBAN NL89INGB 0009 3110 97
Pillar of Fire is ANBI geregistreerd zodat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.



Bezoek ook de webwinkel op: pillaroffire.nl/winkel

Dwalen over de Mahane Yehudamarkt

‘Kom met een lege maag’

“Zijn jullie al eens op de markt geweest?”, vroeg ik mijn toeristen. “Ja, wij hebben de Oude Stad al bezocht”, was het antwoord. “Ik bedoel”, zei ik, “een echte voedselmarkt”. “Ja, die hebben we bij ons in het dorp ook, één keer per week”. En toch hield ik aan. “Maar dit is een totaal andere markt dan jullie in Nederland gewend zijn.”



Foto's: Flashgo en Shutterstock

Op vijf minuten van het hartje van het moderne gedeelte van Jeruzalem bevindt zich de kleurrijke en gezellige Mahane Yehudamarkt, in het Hebreeuws ook wel zoek genoemd. 25 jaar geleden keken andere gidsen mij raar aan omdat ik mijn toeristen naar een markt bracht die vrijwel geen connectie heeft met het historische Bijbelse Jeruzalem. Keer op keer kwamen toeristen laaiend enthousiast terug van het bezoek aan de zoek, na de uitleg over – en het proeven van – de vruchten en gerechten die hun veelal onbekend waren. Ook de geschiedenis en hedendaagse gewoonten van de kopers en de verkopers van de markt zijn fascinerend voor toeristen.

Trekpleister

De wijk waarin de markt ligt, opgebouwd buiten de stadsmuren in 1887, is genoemd naar een van de oprichters van de wijk, Yehuda Navon. De markt bevindt zich tussen de Agripasstraat en de Jaffastraat, waar ook de tram zich bevindt. De laatste vijftien jaar heeft de gemeente Jeruzalem veel geld geïnvesteerd in het vernieuwen van de markt, die steeds meer een belangrijke trekpleister voor het binnen- en buitenlands toerisme werd.

Kwaliteit

Tegenwoordig is een bezoek aan Jeruzalem zonder deze markt vrijwel ondenkbaar. Wie vóór de coro-

natijd op vrijdagmiddag op de markt kwam, zag een markt vol toeristen én de lokale bevolking die haar inkopen voor de Sjabbat deden. Dicht bij de markt zijn de dichtbevolkte orthodoxe Joodse wijken, waar een bepaalde armoede heerst. De markt staat niet echt bekend om zijn lage prijzen, maar wel om de hoge kwaliteit van de producten. Op vrijdag aan het eind van de middag, net voor het ingaan van de Sjabbat – wanneer de markt tot zondag gesloten is – dalen de prijzen drastisch, tot grote blijdschap van de minderbedeelde bevolking.

De kooplui prijzen hun handel op een zeer luide manier aan, met gezang, muziek en (soms) ook wat geschreeuw. De kooplui laten u graag proeven van hun koopwaar.

Restaurants

De inhoud van de stalletjes op de markt is door de jaren heen veranderd. Vroeger kwam men naar de markt voor bijvoorbeeld vlees, kip, koosjere vis (zowel vers, gedroogd, als gerookt), kruiden, verse en gedroogde vruchten, noten, groenten en kazen, oftewel, alles wat men nodig had om de familie te voeden. De markt is nu aangepast aan het ‘nieuwe’ publiek; het publiek dat naar de zoek komt voor een middagje of avondje uit. Zo vindt men er vis en chips, hamburgertenten, barretjes en kleine restaurantjes. Wie een beetje verder de markt in duikt, vindt de echte lokale tenten zoals Michali, Azoura,

de sheshbesh- (backgammon) en dominotentjes. Ook vindt men er hoog gerenommeerde restaurants als Machneyuda. Bijzondere gerechten die u ook in de zoek kunt vinden, zijn onder andere knafe (het lekkerste draaddeeggebak), sabich (gebakken aubergine in pitabrood), halva, Iraakse pita's en bureka's. Maar ook alle soorten vruchtendranken zoals etrogsap (muskuscitroen), granaatappel- en mangosap, en nog veel meer. 's Avonds wordt de markt omgebouwd tot een uitgaansplaats voor jongeren, met verschillende eettentjes, kroegjes en livemuziek.

Lege maag

De markt bestaat uit twee hoofdstraten, één overdekte straat en één straat in de openlucht, met aan beide kanten marktkraampjes. Ook zijn er enkele steegjes waar handelswaar verkocht wordt. Echt de weg kwijtraken in de zoek is onmogelijk. Persoonlijk vind ik het leuk om alleen, of met mijn gasten, in het overdekte drukke gedeelte te wandelen en dan de Iraakse markt in te duiken. Als Jeruzalemmers die hier al bijna vijftig jaar woont, ontmoet ik op de markt altijd veel kennissen. Heerlijk om shashoeka te eten en verse sap te drinken bij Michali of Azoura. Tot slot groenten, fruit en kazen kopen voor thuis en afsluiten met een heerlijke knafe. Kom met een lege maag naar de markt en geniet zoals de meeste mensen dat doen. Tot ziens!

DE TERUGKEER UIT HET NOORDERLAND IN VOGELVLUCHT

BETROKKEN BIJ DE TERUGKEER, WAAROM?

Om u uit te leggen waarom wij als Christenen voor Israël betrokken zijn bij de terugkeer van Joden naar Israël, gaan we eerst terug naar 1984. Vanaf 1984 kwam er elke zaterdag een groepje christenen bijeen vlak bij de Russische ambassade in Den Haag om te bidden voor de terugkeer van de Sovjet-Joden die toen 'refuseniks' werden genoemd. Gebedscoördinator Pieter Bénard van Christenen voor Israël had daarin een voortrekkersrol.



Koen Carlier en Nathan Sharansky in Jeruzalem. | Foto: Cvl

1991

De Sovjet-Unie hield zijn grenzen gesloten voor de Sovjet-Joden die naar Israël wilden gaan en velen kwamen terecht in gevangenissen in Siberië. Pas zeven jaar later, in 1991, viel het IJzeren Gordijn, wat bij velen onder ons in het geheugen gegrift staat. Eerst verlieten druppelsgewijs tientallen, daarna honderden tot uiteindelijk duizenden, Sovjet-Joden per maand de voormalige Sovjet-Unie, op weg naar Israël. De meesten Joden kwamen uit Oekraïne. Vanaf 1991 was Christenen voor Israël al betrokken in dat proces. We huurden een groot pand in Jeruzalem, met de naam 'huis van het Noorderland'. Daar konden de Sovjet-Joden samenkomen, Hebreeuws studeren en hulpgoederen ontvangen. Dit pand werd plechtig geopend door Nathan Sharansky, zelf geboren in Oekraïne, die jaren in een strafkamp in Siberië had doorgebracht voor zijn verlangen naar Israël te emigreren.

START BRENG DE JODEN THUIS

In de beginjaren vertrokken de Sovjet-Joden met bussen en treinen naar de buurlanden, vooral Polen, Hongarije en Roemenië, en vandaar werd de vlucht naar Israël geregeld door het Joods Agentschap. In 1996 startte Christenen voor Israël met de actie 'Breng de Joden thuis' om vooral op een praktische manier te helpen in Oekraïne. Vanaf 1996 waren er rechtstreekse vluchten van Kiev naar Israël. In die beginjaren wist niemand hoe lang het IJzeren Gordijn open zou blijven en velen dachten dat dat elk moment weer kon sluiten. Daarom kozen velen ervoor voorgoed te vertrekken, tot wel tienduizend Joden elke maand.



Ook vanuit Nederland gingen we met de bus naar Oekraïne om Joden te helpen bij hun terugkeer naar Israël. | Foto: Cvl



Zelfs met gebroken heup wil deze oudere dame de reis naar Israël maken. | Foto: Cvl

**JESAJA 49:22**

**ZIE, IK ZAL MIJN HAND
OPHEFFEN TOT DE VOLKEN
EN MIJN BANIER OMHOOG
HEFFEN VOOR DE NATIËN; IN
HUN ARMEN ZULLEN ZIJ UW
ZONEN BRENGEN, EN UW
DOCHTERS ZULLEN OP DE
DE SCHOUDERS GEDRAGEN
WORDEN.**

**JEREMIA 31:10**

**HOORT HET WOORD
DES HEREN, O VOLKEN,
VERKONDIGT HET IN VERRE
KUSTLANDEN EN ZEGT: HIJ,
DIE ISRAËL VERSTROOIDE,
ZAL HET VERZAMELEN EN
HET BEHOEDEN ALS EEN
HERDER ZIJN KUDDE**

REVOLUTIE

In 2014 vond in Oekraïne een revolutie plaats, waarbij meer dan honderd betogers in Kiev werden doodgeschoten. De toenmalige president vluchtte naar Rusland met chaos tot gevolg en een oorlog die uitbrak, een strijd die nog altijd voortduurt. Het antisemitisme vierde hoogtij, de Joden kregen de schuld van de problemen waarin het land was terechtgekomen en verschillende rabbijnen riepen de Joden op of zich te verbergen of voorgoed te vertrekken naar Israël. Tienduizenden Joden uit Oost-Oekraïne vluchtten voor het oorlogsgeweld en degenen die wilden, vertrokken toen in recordtempo naar Israël. Christenen voor Israël opende twee opvangplaatsen in het oosten van Oekraïne voor Joden op weg naar Israël. Ook in Kiev creëerden we een opvangplaats, vooral voor de Joodse ouderen die geen paspoort hadden en die dit eerst moest aanvragen.



Vertrek uit Oekraïne, eind jaren negentig. | Foto: Cvl

ONZICHTBARE HINDERNIS

Velen dachten toen, dit is het, nu zal de grote uittocht uit het Noorderland plaatsvinden door de profeet Jeremia duidelijk beschreven in hoofdstuk 16:14-16. Maar sinds maart van dit jaar is er een onzichtbare hindernis bijgekomen: het coronavirus. Voor het eerst sinds 1991 werden de vijf Israëlische consulaten alsook de Israëlische ambassade gesloten en waren er tot eind april geen vluchten naar Israël. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt. Wanneer het kan, zijn er wel evacuatievluchten uit Kiev. We brengen met onze busjes de Joodse emigranten vanuit het hele land (zestien keer de oppervlakte van Nederland, twintig keer de oppervlakte van België) naar de luchthaven van Kiev. Bijzonder lange en vermoeiende ritten zijn het. Per maand vertrekken nu gemiddeld duizend Joden uit het Noorderland.

BIJBELSE OPDRACHT

In de Bijbel zijn er twee opdrachten te lezen met betrekking tot de terugkeer van het Joodse volk waarbij niet-Joden betrokken zijn. Allereerst mogen we de terugkeer verkondigen, dit kunnen we duidelijk lezen in Jeremia 31:10. Bij de terugkeer zullen de landen betrokken zijn, dit kunnen we lezen in Jesaja 49:22, opgeschreven duizenden jaren geleden. Als ik denk aan het Noorderland en hoeveel vrijwilligers uit vele landen hierbij betrokken zijn (geweest), dan erkennen we dat wat de Heere heeft beloofd, ook zo gebeurt op Zijn tijd. Christenen voor Israël is ook – en vooral financieel – betrokken bij de terugkeer van Joden uit andere landen: Joden uit India, Venezuela, Ethiopië, Frankrijk, Jemen, en nog meer. Dankzij uw gebeden en steun gaan we door met deze opdracht.

TERUGKEER UIT ALLE LANDEN

De terugkeer van Joden naar Israël is niet beperkt tot Oekraïne alleen. Joden komen uit alle landen: Rusland, Ethiopië, Jemen, Frankrijk, India, en nog veel meer landen. En voor het eerst kwam er in augustus een chartervlucht met Joden uit Mexico aan in Israël.



Het gezin Mercado uit Mexico, augustus 2020. | Foto: Joods Agentschap

Op 11 augustus zetten 230 Joden uit Mexico voet op Israëlische bodem. De allereerste keer dat er een dergelijke vlucht uit Mexico in Israël landde. Een historisch moment, dat mede door uw bijdrage – financieel en anders – werd mogelijk gemaakt.

TOENAME TERUGKEER

In Mexico wonen ongeveer vijftigduizend Joden, voornamelijk in de hoofdstad Mexico Stad. De corona-uitbraak heeft de Joodse gemeenschap in Mexico diep geraakt. De gezinnen lijden financieel zwaar onder de crisis. Inkomens zijn bij velen met zeventig procent gedaald. Daarnaast zijn de Joodse gezinnen steeds vaker slachtoffer van ontvoering en antisemitische aanslagen. Vanaf begin 2020 tot eind juli hielp het Joods Agentschap 2.269 Joden uit Zuid-Amerika bij hun terugkeer naar Israël. Dat is een behoorlijke toename vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, 23,3 procent. De verzoeken om alija (terugkeer) naar Israël te mogen maken, zijn vooral enorm gestegen in Mexico, 439 verzoeken sinds begin dit jaar. Dat is een toename van 32 procent.

FAMILIE MERCADO

De immigranten die in augustus aankwamen, moesten eerst twee weken in quarantaine. Daarna krijgen ze een plekje in lokale gemeenschappen en integratiecentra door heel Israël. Een van de nieuwkomers is de familie Mercado. Nadat ze Israël vorig jaar bezochten met hun

vier kinderen wisten ze het zeker: wij willen naar Israël. Moeder Miriam: “Hier voel ik me echt thuis. In Mexico kijken ze altijd naar ons als ‘die Joden’ en voelde het nooit veilig om met een keppel over straat te gaan.” Ze aarzelden eerst nog wel of ze zouden gaan. Ze spreken de taal niet en laten al hun familie achter in Mexico. Maar de coronacrisis deed hen beseffen dat ze juist in Israël moeten zijn. “In quarantaine in Mexico leerden we juist wat het is om gezin te zijn en op jezelf aangewezen. We leerden dat we een sterke familie zijn en samen als gezin de veranderingen aankunnen.”

HERZOG WIL KANS BENUTTEN

Voorzitter van het Joods Agentschap Herzog zei: “Vandaag de dag zien we het begin van een nieuwe golf van immigranten in Israël. In de komende vijf jaar verwachten we een kwart miljoen nieuwkomers, onder wie jonge mensen, wetenschappers, ondernemers en zakenlui. We verwachten een diverse groep uit alle delen van de wereld die ons ook kunnen helpen economisch te groeien. De staat Israël moet deze kans grijpen. Ik roep de Israëlische regering dan ook op met ons en andere organisaties in gesprek te gaan om samen een nationaal plan op te stellen om deze kans te benutten.”



In Jemen wonen nog tientallen Joden. Hun situatie is uiterst precair. Ze leven met gevaar voor eigen leven. Onder strikte geheimhouding kunnen van tijd tot tijd enkele Joden uit Jemen de weg naar huis maken. Zo mogelijk krijgen de Joden in Jemen ondersteuning in hun moeilijke omstandigheden. | Foto: Organisatie voor Jemenitische Joden



Op 21 mei 2020 kwamen honderd Ethiopische Joden aan in Israël. | Foto: Flash90

HELPEN BIJ DE TERUGKEER

Door uw trouwe steun in al de jaren dat we als Christenen voor Israël de actie ‘Brenge de Joden thuis’ voeren, kunnen we Joden uit allerlei landen in de wereld helpen bij hun terugkeer naar Israël.

VERVOER

€ 135,00

OEKRAÏNE

Voor 135 euro kunnen Koen Carlier en zijn team medewerkers Joden in Oekraïne helpen met het vervoer naar het consulaat en de ambassade, en later naar het vliegveld.

TICKET

€ 900,00

INDIA

Ook Joden in het verre noordoosten van India keren terug naar Israël, de Bnei Menashe. We helpen hen met de tickets van de reis. Het verschil in koopkracht tussen Israël en India is zo enorm, dat ze de reis van 900 euro niet zelf kunnen betalen.

VERHUIS-KOSTEN

€ 400,00

FRANKRIJK

Vaak vertrekken ze in stilte, de Joden uit Frankrijk. We helpen hen bij de verhuizing naar Israël. Deze hulp kost 400 euro.

» Gebruik de acceptgiro bij deze krant of doneer op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met daarbij ‘Brenge de Joden thuis’ en eventueel de vermelding van het land.

**BRENG
DE JODEN
THUIS**

NL38 ABNA 0529 310 252



Joden uit het noordoosten van India, uit Manipur komen aan in Israël. Zij maken deel uit van een van de verloren stammen, de Bnei Menashe. | Foto: Flash90

Kent u JAFFA ? - Kent JAFFA u?



Het JAFFA Instituut is in Israël een baken voor kwetsbare burgers, van klein tot groot.

JAFFA's activiteiten variëren van speciale lessen voor de jeugd, hulp aan alleenstaande ouders, gezinnen en bejaarden onder wie veel overlevenden van de Shoah.

Enkele voorbeelden: lessen op locatie en via internet – telefonisch contact – warme lunches voor de kinderen – voedselpakketten voor lege koelkasten en z o v e e l m e e r

JAFFA's hulp is juist nu onmisbaar.

bankrekening nummer:
NL12 RABO 0335 5422 39

Kent JAFFA u? We hopen dat u dat zo wilt houden.
Kent JAFFA u nog niet en wilt u dat veranderen?
Heel graag. Wij zien uit naar een kennismaking met u.

Wilt u meer informatie ? Die vindt u op onze website: www.jaffaproject.nl en op onze facebookpagina Jaffa-Project Nederland

Onze secretaris kunt u bereiken via:
tel. 0548-61 17 48/e-mail: info@jaffaproject.nl
Info over ons adoptieplan via:
tel. 06 83 21 01 54/e-mail:
annekedevriesversteeg@hotmail.com

Met een legaat of plaats in uw testament voor de kinderen van Jaffa reikt u hen de hand naar een betere toekomst.



Stichting Jaffa-Project Nederland
hulp aan kansarme jeugd uit Jaffa

AMCHA ISRAEL

In Israël wonen nog 190.000 overlevenden van de Holocaust.

AMCHA biedt psychosociale hulp in 15 behandelcentra aan 19.000 getraumatiseerde mensen.

Steun Vrienden van
Amcha Nederland Amersfoort
IBAN NL42 ABNA 049 06 06 210

www.amcha.nl



Amcha Nederland heeft een nieuwe website. De moeite waard om eens even rond te kijken op amcha.nl. Op deze website vindt u ook een doneerknop. Zo wordt het geven voor het werk van Amcha nog makkelijker. Wij zouden zeggen: probeer de knop gerust eens uit.

Amcha Nederland heeft ook folders en flyers om het werk van Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien weet u wel een folderrek, een leestafel, vriendengroep of een andere plek waar u de folder kan neerleggen of uitdelen. Wij zouden het erg waarderen als u dat voor Amcha kan doen. U kunt kosteloos folders en flyers bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar info@amcha.nl of bel 06- 53400410.



"De essentie van Jad Ezra is *chessed*; je liefdevol wijden aan de mensen om je heen. Zo leef je naar G'ds wil en vormt het jou tot een beter mens."

Oprichter Rabbijn Asher Freund (ZT"l)

Jad Ezra is een Israëlische organisatie die armen en mentaal zieken in Israël helpt via onder meer voedselhulp, ondersteuning, goedkope huwelijkslocaties en -catering, reïntegratieprojecten en nog veel meer. Steun dit prachtige werk. Stort uw gift op NL38 INGB 000 4676 773 van stichting Vrienden van Jad Ezra te Nijkerk of scan de QR-code.



Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

JADEZRA.NL

Palestijnse christenen als lakmoesproef

Waar Israël bijna dagelijks onder een vergrootglas van de internationale media ligt, wordt de benarde positie van Arabische christenen onder de Palestijnse Autoriteit en Hamas nauwelijks benoemd.



Deze Palestijnse christenen kunnen nu nog een kaarsje aansteken in de kerk in Bethlehem. Maar veel christenen zijn er niet meer in Bethlehem. Gevreesd wordt dat de kaarsjes straks alleen nog door toeristen worden aangestoken. | Foto: Flash90

Bedroeg het aantal christenen in Bethlehem en omgeving in 1950 nog 86 procent van de totale bevolking daar, inmiddels is dit aantal gezakt tot onder de twaalf procent. De cijfers voor Gaza zijn nog schrijnender. Van de 4200 christenen die er in 2007 woonden, zijn er nog maar een paar over. Volgens academicus Bassam Tamir wordt de mythe in stand gehouden dat deze terugloop alles te maken heeft met de Israëlische antiterreurmaatregelen en niet met de onderdrukking door Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA).

Schending

Arabische christenen zijn regelmatig slachtoffer van intimidatie, discriminatie, diefstal, lichamelijk geweld, uitbuiting, kidnapping en meer. Internationaal mensenrechtenadvocaat Justus Reid Weiner: "Vooral moslims die zich tot het christendom bekeerd hebben, hebben het moeilijk. Zij worden vaak aan hun lot overgelaten en moeten de wreedheden van moslimfundamentalisten ondergaan. De Palestijnse Autoriteit en Hamas zijn direct verantwoordelijk voor het zo veelvuldig schenden van de mensenrechten. Andere Arabische christenen zijn eveneens slachtoffer van de chaos en anarchie die zo kenmerkend is voor het Palestijnse gezag." Kamal Teresi is een van de christenen die de Gazastrook ontvlucht is. "Ik heb diverse keren in de gevangenis gezeten, een aaneenschakeling van lichamelijk geweld en psychologische martelingen. Ik kan niet terug naar Gaza, dat zou mijn doodvonnis betekenen."

Zwijgen

Waar de 'gewone' christenen uitspreken zich niet langer veilig te voelen onder het gezag van de PA of Hamas, vertellen hun leiders een ander verhaal. Weiner: "Veel christelijke leiders kiezen ervoor de schuld voor de misdaden bij Israël te leggen in plaats van bij de daadwerkelijke daders. Een keuze die vaak wordt overgenomen door christelijke leiders in het Westen. Anderen, die op de hoogte zijn van de schending van deze mensenrechten, kiezen ervoor erover te zwijgen." Een zwijgen dat geen recht doet aan de werkelijkheid en aan hen die het moeten ondergaan. Zo is de kerk van ds. Naim Khoury in Bethlehem al talloze keren in brand gestoken, en werd gynaecoloog Salameh Qumsiyeh onlangs door vier mannen aangevallen en met scherpe voorwerpen bewerkt, met zware verwondingen tot gevolg. Een christen die het waagde tijdens de ramadan in het openbaar te eten, ging voor een maand de gevangenis in. Iedere Palestijn die zijn land aan Joden of christenen verkoopt, moet dit met de doodstraf bekopen. Meisjes uit christelijke gezinnen worden gekidnappt en gedwongen zich tot de islam te bekeren en met een moslim te trouwen. De 63-jarige Terez Ta'amneh werd in haar eigen huis gedood toen zeven politieagenten haar zoon kwamen arresteren voor een openstaande schuld.

Lakmoesproef

De lijst met voorbeelden is lang. Volgens PA-leider Abbas "zijn de christenen geen minderheid en vormen zij een integraal deel van het Palestijnse volk. Grieks-orthodoxe christenen, rooms-katholieken, protestanten, anglicanen (...) en anderen, zij maken allemaal deel uit van het vrije, soevereine, democratische en veelzijdige Palestina, zoals dat is vastgelegd in onze onafhankelijkheidsverklaring en conceptgrondwet." Volgens Weiner is deze uitspraak een farce aangezien artikel 7 van diezelfde grondwet zegt dat het rechtssysteem binnen de staat Palestina gebaseerd zal zijn op de shariawetgeving. Hij voorziet dat een Palestijnse staat zal leiden tot nóg een moslimstaat waarin minderheden meedogenloos vervolgd zullen worden. De behandeling en het lot van de Palestijnse christenen is een lakmoesproef voor de ware aard van het Palestijnse gezag."

Verrassend: paleis onder Haaspromenade

Recente opgravingen in Jeruzalem hebben een bijzondere vondst blootgelegd: bewijsstukken van een groot paleis uit de eerste tempelperiode. De opgravingen bevinden zich aan de oostelijke kant van de bekende Haaspromenade, dicht bij de ingang naar het VN-hoofdkwartier.

Volgens archeoloog dr. Yaakov Billig gaat het over een groot paleis met sierlijk grote kapitelen. Deze kapitelen, ook wel Proto Aeolissen genoemd, zijn van hetzelfde model als gevonden bij de opgravingen in kibboets Ramat Rachel, de Stad van David en bij Megiddo. Op de hedendaagse 5-sjkel-munt is een dergelijk kapitel afgebeeld (zie foto).

Volgens de archeologen zijn de opgravingen deel van een gebouw uit de eerste tempelperiode, de periode tussen koning Hizkia en koning Josia. Niet ver van deze opgravingen, in een wijk die nu in aanbouw is, is twee jaar geleden ook al een bijzondere vondst gedaan. Toen werden resten van een gebouw gevonden dat waarschijnlijk gediend heeft als handels- en administratief centrum. Wellicht was Jeruzalem in de Bijbelse tijd toch groter dan we altijd hebben aangenomen.



Foto's: Israëls Oudheidkundige Dienst

Hezbollah op terreurlijst

Servië heeft Hezbollah op zijn lijst van terreurorganisaties geplaatst. De oormerking geldt voor de hele organisatie, en niet alleen voor de militaire tak. Hezbollah wordt gesteund door Iran en opereert actief in Libanon, een land dat grenst aan het noorden van Israël.

Cartoonexpositie

De Israëlische president Rivlin heeft gevoel voor humor. Op zijn 81e verjaardag half september opende hij een cartoon-tentoonstelling in zijn ambtswoning. De tentoonstelling heeft de presidenten van Israël als centraal thema, dus ook Rivlin zelf staat er op. De expositie laat 24 afbeeldingen van de presidenten zien – met een knipoog.

Slimme gazelles



Het leefgebied van de gazelles in Israël krimpt en krimpt. Vooral door versnippering van de leefgebieden. Ze kun je nog gazelles zien rond Jeruzalem. Maar de verwachting is dat deze populatie geen stand zal houden. Onderzoekers

zijn daarom erg geïnteresseerd waarom het de gazelles wel lukt om stand te houden in nieuw aangeplante naaldbossen. | Foto: Flash90

Werkloosheid stijgt

De werkloosheid in Israël neemt toe. In juli was dat nog 5,1 procent, in augustus 5,4 procent. Dat zijn voor augustus zo'n 223.400 mensen. De verwachting is dat de werkloosheid de komende tijd fors toeneemt omdat het land een aantal weken op slot gaat en iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Naast de werklozen zijn er in Israël ook velen met onbetaald verlof gestuurd. Samen met de werklozen zijn dat er in augustus 406.200.

Knessetkatten



Perrrrfect! Zo denken de dertig katten die in de tuin van de Israëlische Knesset wonen over de beslissing om hen definitief te adopteren. De katten wonen er al jaren, en personeel verziet hen van eten en water. Ze worden als onderdeel van de adoptie nu ook gesteriliseerd en gevaccineerd. | Foto: Flash90

Tim LaHaye & Ed Hindson & Nathanael Winkler

DOELWIT ISRAËL

In de Bijbel is Israël het middelpunt van een groot aantal profetieën over de eindtijd. De Joodse staat is wel bij uitstek het 'superteken' van de laatste dagen. In *Doelwit Israël* belichten de ervaren leraren en uitleggers van Bijbelse profetieën Tim Lahaye, Ed Hindson en Nathanael Winkler de actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten en tonen aan waarom de ontwikkelingen daar voor ons van zo grote betekenis zijn.

Paperback | 216 pagina's | Artikelnummer: 197180 | EUR 11,95



NIEUW

**'EEN BOEIENDE EN OPMERKELIJKE
KIJK OP GODS 'EINDTIJDSPLAN' MET
HET JOODSE VOLK IN ONZE TIJD!'**

Zendingswerk Middernachtsroep
Postbus 193
3940 AD Doorn

0343 - 477 288
bestelling@middernachtsroep.nl
www.middernachtsroep.nl



Uitgeverij
Middernachtsroep

Vind een gelovige Partner



30 jaar ervaring
SAMEN VERDER

www.samen-verder.nl

Al 30 jaar deskundige en
persoonlijke bemiddeling

Tel: 088-130 34 00

Gratis brochure

gert bouterse

timmer- en onderhoudsbedrijf



aanbouw, schuifpuien,
kozijnen.



maatwerk kasten



nieuwe schoorsteen

Veenlantstraat 18 3117 CK Schiedam

Tel. 010-4267019

gert@boutersetimmerwerk.nl

Bekijk eens onze website:

www.boutersetimmerwerk.nl

badkamers • plafonds • keukens • wanden • en andere verbouwingen



Hebreeuws leren

Wil jij modern Hebreeuws leren lezen, schrijven en praten
in een ontspannen sfeer?

We maken kennis met deze mooie taal herleid uit het Bijbelse
Hebreeuws en de cultuur. De lessen worden gegeven in
groepsverband of een op een op locatie of online.

Bel of mail me op **06-40803618** of enguslansky@hotmail.com

Steun Joodse instellingen in Nederland

Al meer dan 70 jaar zet Cefina zich in
om Nederlands Joodse instellingen financieel
te ondersteunen, zodat kennis en tradities
behouden blijven.

Een warme band met elkaar en met Israël is
daar een essentieel onderdeel van.

Helpt u ook?

**Steun Joods onderwijs,
Joodse Zionistische jeugdverenigingen
en beveiliging van Joodse evenementen.**

Geef aan Stichting Cefina
IBAN NL91 INGB 0000 1918 00
ovv Israël Actie



020 442 07 82
info@cefina.nl
www.cefina.nl

Leren leven uit de Bijbel

EVERREAD

UITGEVERS

Onze boeken zijn verkrijgbaar in de (christelijke)
boekhandel, op everread.nl of via 0343 594495



De gehoorzaamheid van de Zoon - Aan de hand van
Hebreeën 5:7-9 wordt in dit boekje nagedacht over de strijd in
Gethsémané, het lijden van de Heere Jezus en Zijn sterven. Hij wilde
in alles de wil van de Vader volbrengen ... en hééft dat ook gedaan!
Wat is het een voorrecht om Hem te kennen als Verlosser en Redder.
Hij betaalde de verlossingsprijs (de losprijs) en werd zo onze Redder.
Een indrukwekkend boekje over een indrukwekkend Persoon!

H.B. Slagter - 64 blz - 20x12,5 cm - 9789066944411 - € 5,65

Kijk voor veel Bijbelstudieboeken op www.everread.nl



Getallen in de Bijbel - Het origineel van dit boek
(*Number in Scripture*) verscheen al in 1894. Het boek is verdeeld
in 2 hoofddelen. Het 1^e deel gaat over het bovennatuurlijke
ontwerp van de getallen in de Bijbel; met algemene informatie
daarover en de bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden.
Het 2^e (en grootste) deel gaat over de geestelijke betekenis van
diverse specifieke Bijbelse getallen. Een mooi boek dat tegelijk
als naslagwerk kan dienen bij het Bijbellezén. 2^e druk.

Dr. E.W. Bullinger - 304 blz - 21x14,8 cm - 9789066943094 - € 18,00



Het Getuigenis van de Sterren - Dit boek gaat uit
van het heldere feit dat Góð de Schepper is van sterren en
sterrenbeelden! Hij is het, Die de Mazzaroth (de Dierenriem)
tevoorschijn laat komen op Zijn tijd en de Wagen (de Beer) met
zijn jongen leidt (Job 38:31). Hij is het, Die de sterren telt en "ze
alle bij hun naam" noemt (Ps. 147:4).
2^e opnieuw geredigeerde Nederlandse druk, aangepast aan de
HSV, inclusief een losse sterrenkaart.

Dr. E.W. Bullinger - 208 blz - 21x14,8 cm - 9789066944343 - € 17,95

AMEN Bijbelmagazine - 18 september j.l. verscheen nr. 152
met o.m. de volgende artikelen: 'Opgaan naar het huis van de
HEERE', 'Je hoeft niet bang te zijn', 'De parousia van Christus', 'Wat
is de rode draad in de Bijbel?' en 'AMEN Actueel'. Word abonnee op
dit 2-maandelijkse blad en/of word online-abonnee met toegang tot
ruim 1500 artikelen! Zie: www.amen.nl of bel: 0343 594411.





Wegens succes gaan onze livestreams door

Livestreams met lezingen over Israël

Goed nieuws voor alle volgers van onze livestreams: ook in het nieuwe seizoen gaan we door met live lezingen vanuit het Israëlcentrum! Elke maandag- en donderdagavond kunt u genieten van een Israël-lezing via YouTube, rechtstreeks verzorgd vanuit het Israëlcentrum in Nijkerk.



Al sinds het begin van de coronacrisis zenden we livestreams uit. Eerst vijf avonden per week en nu de lezingen in het land weer opstarten nog steeds twee avonden.

Groot bereik

Dat de livestreams voorzien in een behoefte wordt duidelijk aan de hand van de kijkcijfers. Arjan Wendt, hoofd activiteiten, vertelt: "Er zijn lezingen bij die al meer dan tienduizend keer zijn bekeken. Dat is natuurlijk veel meer dan wat we normaal zouden bereiken met een lezing in een zaaltje. Daarom blijven we twee avonden per week livestreams verzorgen. Maar we hechten ook veel waarde aan het ontmoeten van elkaar, dus het zal onze avonden in het land nooit helemaal kunnen vervangen." Naast lezingen en Bijbelstudies over Israël zullen er regelmatig speciale thema-avonden worden georganiseerd die via livestream worden uitgezonden.

Terugkijken

De video's zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van Christenen voor Israël. Wendt: "Het is een laagdrempelige manier om meer te leren over Gods plan met Israël. De onderwerpen zijn heel divers, dus zit er voor iedereen wel iets tussen."

» De livestreams zijn elke maandag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur te volgen via het YouTube-kanaal van Christenen voor Israël, via onze Facebookpagina en via cvi.nl/livestream.



Elke vrijdagmiddag gebedsuur voor Israël en de kerk

Bidstonden Israëlcentrum weer gestart

Christenen voor Israël is veertig jaar geleden begonnen als een werk van gebed. In navolging van de christenen in de negentiende eeuw die baden voor het herstel van Israël mogen ook wij bidden voor de vervulling van Gods beloften. Hij is getrouw en wie Zijn volk zegent, wordt zelf ook gezegend.

In het Israëlcentrum is dan ook een gebedskamer. Die ruimte gebruiken we alleen voor gebed. Het gebed voor Israël en de gemeente ging in de afgelopen maanden door, maar vanwege de coronamaatregelen helaas niet in georganiseerde vorm. Vanaf deze maand hebben we de wekelijkse bidstonden weer opgestart! U bent daarvoor hartelijk uitgenodigd.

» De bidstond vindt plaats in het Israëlcentrum aan de Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk. Elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur, aanmelden is niet nodig.



Vanaf zaterdag 3 oktober

Family7-serie over Joden in Oekraïne

Een ijskoude winter staat weer voor de deur in Oekraïne. De armoede waarin vele Joden in het land leven, is schrijnend. Joodse ouderen hebben een weekbudget van tien euro om medicijnen, kleding en eten te kopen. Begin dit jaar was een filmteam van Family7 in Oekraïne op uitnodiging van Christenen voor Israël.

Presentatrice Sara nam de proef op de som en ging weekboodschappen doen met tien euro. Een kilo aardappels, wat wortels, bieten en uien, een klein stukje kaas, twee broden, wat eieren, bakolie en boter. En dan is het geld op. Sara: "Dat betekent dus: Geen geld voor kleding, geen geld om bijvoorbeeld een kachel te vervangen als deze stuk is. Ook medicijnen zijn duur. De keuze is hartverscheurend: koop ik eten of medicijnen?" Nauwelijks een maand na het filmen brak de coronacrisis uit. De voedselprijzen stegen enorm, en door de quarantaine worden de Holocaustoverlevenden nóg eenzamer dan ze al waren.

Uitzendschema

Family7 zendt in oktober vier documentaires uit over de Joodse gemeenschappen in Oekraïne. U ontdekt hoe dankzij de steun van Christenen voor Israël pijn en verdriet verandert in hoop. Vanaf 3 oktober elke zaterdag om 20.30 uur, herhalingen op woensdag om 21.00 uur. | Foto: Jaco Klamer

» Meer informatie op family7.nl/oekraïne.



OMVANG: 192 blz.
UITVOERING: paperback
ISBN: 978 90 820 0030 6
PRIJS: € 12,50
VERZENDKOSTEN: € 2,50



**Oscar Lohuis, auteur van
 Zegen door Israël, schreef eerder:**

Zien en leven

Oscar Lohuis staat in *Zien en leven* stil bij de inhoud van het evangelie en gaat terug naar de basis ervan. De tijd waarin wij leven vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, 'de gezonde leer', zoals de apostel Paulus dit noemt (Titus 2:1). Met aansprekende voorbeelden – en op een manier die tot het hart spreekt – staat Lohuis stil bij wie God is, de verlossing en het leven als christen.

Exclusieve liefde

De meeste christenen weten wel dat er gezegd wordt dat seks vóór het huwelijk niet goed is. Toch vragen velen zich af of de Bijbel dat nu werkelijk leert. Oscar Lohuis wil je laten zien hoe mooi het is de seksuele relatie te bewaren voor je eigen vrouw of man. Acht duidelijke redenen om te wachten tot het huwelijk worden op een rijtje gezet.



OMVANG: 160 blz.
UITVOERING: paperback
ISBN: 978 90 820 0031 3
PRIJS: € 12,95
VERZENDKOSTEN: € 2,50

Te bestellen via www.goednieuwsbediening.nl

Hamer

ADVOCATEN

ARBEIDSRECHT • BESTUURSRECHT • HUURRECHT
 STRAFRECHT • VASTGOED

☎ 035 694 48 33 www.hameradvocaten.nl

EET KOSJERE CHOCOLA

EN STEUN HIERMEE JOODS HOSPICE IMMANUEL

De unieke Hebreeuwse Chocoladeletter Chai (=Leef!), gemaakt door Vos Catering & Events, is kosjer, puur, 70% cacao en kost €10.

Te bestellen via chocoladeletterchai@gmail.com

OM CADEAU TE DOEN MET SINTERKLAAS, CHANOEKA OF KERST!

ADVERTEER

in Israel Aktueel en bereik meer dan 100.000 betrokken lezers!

Mail of bel Roel Abraham
r.abraham@bdu.nl of 06-54274244

BDU media

Maak van een huis een thuis!

Wij zetten ons in voor het transport van meubels naar minderbedeelde immigranten in Israël. Zij hebben wel een huis, maar bijvoorbeeld geen bed of matras om op te slapen.

U kunt meubels doneren maar ook het transport van meubels financieel ondersteunen.

Helpt u ook mee?

Nachamu.org
 (0318) - 48 68 08 / info@nachamu.org

Glossy over het leven en werk van Corrie ten Boom

Het leven en werk van **Corrie ten Boom**

Een familie-geschiedenis
 Bekenden over Corrie
 Haar reizen en haar boodschap

€ 9,90

Te bestellen via corrietenboom.com

Israëltreizen 2021

Reli: 'Ik ben voorzichtig optimistisch'



Zicht op het Meer van Galilea. | Foto: Shutterstock

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden al onze reizen naar Israël geannuleerd. Een grote tegenval-ler voor iedereen die voor het eerst of opnieuw naar dit bijzondere stukje Midden-Oosten wilde afreizen. Kijkend naar volgend jaar is Reli Wajnberg van Reli Reizen 'voorzichtig optimistisch'.

Momenteel moet iedereen die Israël binnenkomt verplicht in quarantaine. "De regering beoordeelt regelmatig of de maatregelen moeten worden bijgesteld. De verwachting is dat als toeristen het land weer in mogen de quarantaine overboord gaat. Niemand komt naar Israël om vervolgens twee weken binnen te zitten." De enigen die momenteel in Israël worden toegelaten, zijn Joden die emigreren of voor familieaangelegenheden komen. In beide gevallen is toestemming van de ambassade nodig. Daarnaast worden mensen met een dubbele nationaliteit (waaronder de Israëliërs) in het land toegelaten.

Maatregelen

"De coronamaatregelen zullen nog wel even blijven. We hopen dat toeristen in de nabije toekomst weer worden toegelaten. Maar met alleen open grenzen zijn de problemen nog niet opgelost en zullen er voor groepsreizen logistieke beperkingen blijven. Hoeveel mensen mogen er bijvoorbeeld in een bus? Voor individuen en kleine groepen zal het makkelijker zijn zich in Israël te verplaatsen. Hoe het met grote(re) groepen zal gaan, is nog niet bekend."

Service

De toeristenbranche in Israël is door de coronacrisis zwaar getroffen. "Veel collega's en vrienden zitten

gewoon thuis. Gidsen en buschauffeurs zitten zonder werk en inkomen. Van eind maart tot eind juni heeft Reli voor bijna 1100 mensen de reis moeten annuleren en hij verwacht dat dit aantal over heel 2020 oploopt tot 1600. Gelukkig heeft hij alle reizigers de reissom kunnen terugbetalen, iets waarvoor hij zich ook tot het uiterste heeft ingespannen, want het was niet gemakkelijk geld terug te krijgen van de luchtvaartmaatschappijen. Een uitstekende service dus aangezien vele andere reisbureaus en touroperators met vouchers werken.

Geen aanbetaling nodig

Als het over 2021 gaat, is Reli 'voorzichtig optimistisch' en zoekt hij naar oplossingen voor de reizigers. Tegelijkertijd wil hij het risico van zijn klanten zoveel mogelijk beperken. "Daarom heb ik mijn reisvoorwaarden aangepast en kunnen mensen een reis boeken zonder een aanbetaling te hoeven doen. Dat betekent dat zij tot twee maanden voor vertrek niets hoeven te betalen en dan alsnog kunnen beslissen of ze wel of niet meegaan."

Reizen 2021

Voor volgend jaar staan inmiddels alweer een paar mooie reizen met Christenen voor Israël gepland. Israël ziet de toeristen graag komen, en niet alleen vanwege de economische factor. "Het is ongewoon stil in Jeruzalem met al die lege bussen, terrasjes en restaurants. We hopen dat daar snel verandering in komt." | Tekst: Rita Quartel

» Reis boeken? Ga naar cvi.nl/reizen.

Excursies Deventer en Winterswijk

Een leerzaam dagje uit in Nederland? Dat kan met onze excursies. Dit najaar organiseren we twee extra excursies, die uiteraard coronaproof zijn.

Excursie naar Winterswijk

We brengen een bezoek aan de synagoge en maken daarna een rondwandeling.

» Donderdag 22 oktober van 11.00-15.30 uur.
Kosten: € 25,-



Excursie naar Deventer

Bezoek aan het Ety Hillesum Centrum en wandeling door Deventer.

» Donderdag 5 november van 10.45-15.00 uur.
Kosten: € 30,- (inclusief eenvoudige lunch)

Aanmelden kan via cvi.nl/excursies of bel 033-2458824.

Nieuws via WhatsApp

Er is heel veel nieuws over Israël. Helaas vaak negatief... Terwijl Israël juist zoveel moois te bieden heeft! Met onze gratis Israëlnieuwsdienst via WhatsApp willen we juist aandacht besteden aan het Israëlnieuws dat je niet zo vaak hoort. Denk aan nieuws over technische innovaties, cultuur en natuur, opmerkelijke (levens)verhalen en achtergrondinformatie over tradities en feesten in het Jodendom.

» Nog geen abonnee? Aanmelden is gratis en kan snel en eenvoudig via cvi.nl/whatsapp! Wees niet bang dat we spammen: u ontvangt maximaal twee berichten per dag.

De gevolgen van Gaza dagelijks voelbaar

Dieren helpen angstige kinderen

De kinderen van Shavei Darom gaan graag naar school. Maar iedereen merkt aan de kinderen dat ze getekend zijn door de pijn die hun ouders nog altijd met zich meedragen. In 2005 moesten zij namelijk hun thuis in Kfar Darom in Gaza verlaten. Daar komt bij dat het nieuwe dorp waar zij wonen in de buurt van de Gazastrook ligt, waar de kinderen regelmatig te maken hebben met raketaanslagen. Daarom zijn veel kinderen angstig.

Dieren helpen kinderen

De school vond een waardevolle oplossing in dierentherapie, die een van de docenten, rabbijn Agmon, met veel



Foto: Shavei Darom

toewijding geeft. Agmon werkt in kleine groepjes met de kinderen. Papegaai Koko en consorten, een stel konijnen en andere kleine dieren helpen enorm. De kinderen worden weerbaarder en sterker. De angsten verminderen. Ze plassen niet langer in bed, zijn minder agressief, doen het beter op school en bouwen een betere relatie met hun ouders op.

Therapie mogelijk maken

Nu moet de dierentherapie waarschijnlijk stoppen omdat de school het niet langer uit eigen zak kan betalen. De school doet een beroep op u. Wilt u deze kinderen, die de last van de ontruiming van Gaza

nog altijd ervaren, net als de aanhoudende dreiging, therapie met dieren bieden? Er is een bescheiden 14.000 euro nodig om een jaar lang dierentherapie te geven. Als elke lezer van deze krant een kleine bijdrage overmaakt, moet het lukken deze kinderen te helpen.

» Maak uw bijdrage over op NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen voor Israël met de vermelding 'dierentherapie Shavei Darom'.



Onze reis door Israël

Met de voltallige ChristenUnie-Tweede Kamerfractie hebben we begin 2020 het Heilige Land doorgereisd van noord tot zuid, van west tot oost. Voor sommigen van ons was dit het eerste bezoek aan dit unieke land en volk waar God een eeuwigdurend verbond mee heeft gesloten. Het blijft diep indrukwekkend om op dezelfde plek te lopen als onze Heer.

Als ChristenUnie voelen we ons sterk verbonden met het Joodse volk en steunen we de staat Israël, maar zagen we ook de complexiteit van de situatie op de grond in en rondom Israël. Dat maakte het een intense en leerzame reis. Als je in één week zoveel verschillende mensen en organisaties hoort, en zoveel standpunten langs hoort komen, dan word je weer eens met de neus op de feiten gedrukt: het Israëlisch-Palestijns conflict kent geen gemakkelijke oplossingen.

We spraken onder anderen met een Joodse vrouw uit Rotterdam, die samen met haar gezin in een kibboets is gaan wonen, onder continue dreiging vanuit Gaza. Met een Arabische pastor in Nazareth - een overwegend islamitische stad - die zijn ledental in een paar jaar tijd zag groeien van 7 naar 122. Met mensen in Aleh Negev, waar Israëliërs, Arabieren en bedoeïenen samenwerken om kinderen met een handicap te verzorgen.

We voelden op de Golanhoogte de dreiging vanuit Syrië en Libanon. We zagen de raketinslagen in het huis van Joden wonend nabij Gaza. In het geheim spraken we met Joden en Palestijnen, samen op zoek naar vrede.

Ontmoedigende en bemoedigende gesprekken. Vaak een patstelling, soms een sprankje hoop. Wij zullen ons blijven inzetten voor de vrede van Jeruzalem en blijven Israël steunen waar we kunnen. ■

Tweede Kamerfractie ChristenUnie



Lees ons opinieartikel
"Waarom wij vrienden zijn van Israël"
christenunie.nl/vrienden

Beluister de podcast van Christenen voor Israël over onze reis
christenunie.nl/podcast



Steun ons werk: www.christenunie.nl/welkom

ChristenUnie
Geef geloof een stem

Nieuw boek van ds. Henk Poot

Uittocht - Het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes is een van de bekendste en meest geliefde boeken van de Bijbel. De beroemde tekst Johannes 3:16, de nachtelijke ontmoeting van Jezus met Nikodemus, de Samaritaanse vrouw, en de opwekking van Lazarus behoren tot de mooiste passages van het Nieuwe Testament. Maar wat gebeurt er bij het lezen van dit Evangelie als we ons realiseren dat het in de eerste plaats geschreven is voor Joden, en op bijna elke pagina het Oude Testament door-



klinkt? Wie dit Bijbelboek zo op de voet volgt, ontdekt dat de Heere Jezus een nieuwe Mozes is, die Zijn volk wil verzamelen voor een nieuwe uittocht op de drempel van Gods Koninkrijk. Op deze manier valt er niet alleen een oorspronkelijk licht op het Johannesevangelie, maar wordt het ook op een nieuwe wijze actueel.

» Het boek is te koop via israelwinkel.nl en kost € 16,95.

Ondernemer in beeld

Businessclub voor 'ontmoeting en verdieping'



Foto: Cvl

In de rubriek 'Ondernemer in beeld' gaan we in gesprek met een lid van **Bouwen met Israël**, de businessclub van Christenen voor Israël. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan! Een ondernemer die al heel lang lid is, is **Freddy Bakker van Torendruk Grafische Producties uit Nijkerk**.

Freddy, wat heb je met Israël?

"De liefde voor Israël is me eigenlijk met de bekende paplepel ingegoten. Mijn opa had lang geleden al zicht op Israël. Hij hoorde in zijn kerk vaak dat waar in de Bijbel 'Israël' staat eigenlijk 'de kerk' bedoeld wordt. Mijn opa zette terecht vraagtekens bij die uitleg. De beloften die God in de Bijbel aan Israël doet, zal Hij immers aan Israël vervullen. Je hoeft geen theoloog te zijn om dat te beseffen. Toch merk ik in mijn omgeving vaak dat Israël voor veel christenen nog steeds geen rol speelt in hun geloof. Daarom vind ik het werk van Christenen voor Israël ook zo belangrijk."

Ben je zelf wel eens in Israël geweest?

"Ja, één keertje. Een heel bijzondere ervaring! We mochten een paar dagen op pad met een gids die op plekken kwam waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Zo zijn we zelfs in Gaza geweest. Tijdens een reis naar Israël gaat je liefde voor Israël nog meer leven."

Waarom ben je lid van de businessclub van Christenen voor Israël?

"Toen ik in het bedrijf stapte, was Torendruk al lid van de businessclub. We zijn lid gebleven omdat ik het een mooie manier vind om Israël te zegenen. Voor mezelf is het ook een verrijking. Je ontmoet er gelijkgestemden en bovendien geeft het een stuk verdieping. Ik heb al veel geleerd van de sprekers tijdens de events. De combinatie van ontmoeting én verdieping is een goede reden om bij deze mooie club te horen."

Bent of kent u een ondernemer met hart voor Israël? Maak vrijblijvend kennis met onze businessclub via cvi.nl/businessclub of via onze gratis WhatsApp-service (voeg het nummer 06-4715 6012 toe aan uw contacten en app 'ondernemersnieuws aan' naar dit nummer).



Te zien tot 5 december

'Al deze verhalen zijn een aanmoediging'

"Een aanrader om met het hele gezin heen te gaan. De tentoonstelling is namelijk interessant voor jong en oud. Alhoewel het een 'zwaar' onderwerp is, wordt de nadruk op hoop gelegd!"

Het is slechts een van de vele enthousiaste reacties van de mensen die de tentoonstelling Redders in nood al bezocht hebben. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een aantal mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hielpen en zo uitgroeiden tot redders in nood. De verhalen komen tot leven door film, audio, foto's, tekst en bijzondere voorwerpen uit de tijd van de oorlog. Speciaal voor kinderen is er een spannende speurtocht die hen door

de tentoonstelling heen leidt, waarbij een code gekraakt moet worden.

Waardering

Inmiddels heeft de tentoonstelling al vijfduizend bezoekers mogen verwelkomen. In het gastenboek lezen we veel positieve reacties: "Wat een mooie tentoonstelling. Voor wie nog twijfelt: ik zou zeker aanraden eens langs te gaan!" "We zijn vanmiddag met vrienden naar de tentoonstelling Redders in nood geweest en het is de moeite waard. De verhalen van gewone mensen die het lef hebben gehad hun leven te geven voor Joodse mensen. Wij hebben daar diepe waardering voor. En tegelijkertijd zijn al deze verha-

len een aanmoediging." "Een hele mooie tentoonstelling! Veel nieuwe feiten geleerd. De inrichting van de tentoonstelling en de puzzeltocht die eraan gekoppeld is, zorgen dat het van begin tot eind interessant blijft! Dank jullie wel voor deze nagedachtenis!"

Welkom

De tentoonstelling is open tot 5 december. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via cvi.nl/redders. De toegang (inclusief consumptie) is gratis. Ook schoolklassen zijn van harte welkom! Zij kunnen zich aanmelden via zomertentoonstelling.nl/schoollklas. Graag tot ziens in het Israëlcentrum in Nijkerk! | Foto: Cvl



Tweedehands boeken, breng ze langs

Wie wel eens het Israëlcentrum in Nijkerk heeft bezocht, heeft 'm vast wel eens gezien: de bak met tweedehands boeken over Israël en het Jodendom. Een leuke bak om eens doorheen te snuffelen. Meestal zit er wel iets boeiends tussen en voor een prikje neem je zo'n boek mee

naar huis. Toch levert dat nog aardig wat op, een opbrengst die ten goede komt aan voedselpakketten in Oekraïne die aan arme Joden worden uitgedeeld. Er is echter een probleem: de bak is bijna leeg! Daarom doen we een beroep op u. Heeft u nog boeken over Israël liggen

die gelezen zijn en niet meer worden gebruikt? Romans, theologische boeken, historische boeken ... Breng ze langs in het Israëlcentrum. Zo geeft u niet alleen uw Israëlboeken een tweede leven, maar helpt u bovendien het Joodse volk in Oekraïne. | Foto: Flashgo



**Evangelisch
College**



SPREKERSROUTE

Voor beginnende én
ervaren sprekers in de kerk



De SPREKERSROUTE in het kort:

- 2-jarig studieprogramma op **hbo-niveau**
- Jaarlijks **8 collegendagen** op vrijdag in **Amsterdam**
- **Praktijkgerichte toerusting** op het gebied van o.a. Bijbelse Theologie, Exegese, Dogmatiek, Hermeneutiek, Homiletiek en Spreekvaardigheid

Ga naar www.evangelisch-college.nl/sprekersroute
voor meer informatie en meld je aan!



WIZO bestaat 100 jaar!

**Iedere jarige verdient een
cadeautje vooral als je
100 jaar wordt!**

U kunt een verjaardagsbijdrage storten op
NL29INGB0000535617
t.n.v. WIZO Nederland o.v.v. WIZO 100

WIZO zet zich in voor kinderen, jeugd en vrouwen in Israël en
hoopt dit nog tot in lengte van dagen te kunnen doen.

www.wizo.nl

Jan Budding Schilderwerk

Veenendaal

Voor al uw schilderwerk,
binnen en buiten!

Bel voor een vrijblijvende offerte:
06-39 675 192



ViraMask



Exclusief hightech mondkapje uit Israël !

Het enige in NL verkrijgbare mondkapje dat
bacteriën en virussen doodt
en tenminste 1 jaar lang elke dag opnieuw te gebruiken is.

Alleen te bestellen op www.ViraMask.nl



INTERACTIEF THEATER

GILAT

IN KINDERZIEKENHUIZEN

We worden allemaal verwend wanneer we jarig zijn of jubileren.
Vaak zelfs overdadig en dat is fijn. Ernstig zieke kinderen vallen buiten de boot,
hun verjaardag is vaak helemaal geen feestje. U kunt hen helpen.
Geef uw dierbaren een persoonlijk certificaat in plaats van het zoveelste cadeau.

Open uw hart voor de kleintjes, bestel een certificaat via:
<https://www.gilat.nl/bestel-een-certificaat>

Namens de kinderen: hartelijk dank!



**Israël verdient
onze steun**

*De enige democratie in het
Midden-Oosten en Gods volk*



Bert-Jan Ruissen

Europarlementslid voor de SGP
in de ECR-Fractie; Vicevoorzitter
van de Israël-delegatie in het
Europees Parlement



EUROPEAN
CONSERVATIVES
AND REFORMISTS
GROUP



Website: www.ecrgroup.eu
Twitter: @ecrgroup
Facebook: ECRgroupEU

www.bertjanruissen.nl
@hjaruissen
Bert-Jan Ruissen SGP

Internationaal

‘Israëlboodschap ook in Nepal’

Message of Hope is een christelijk radio- en tv-station in Nepal. Al sinds 2006 verzorgt dit station non-stop uitzendingen waarin het Evangelie wordt uitgelegd aan een bevolking die overwegend uit hindoes bestaat. Gezien de strenge restricties op evangelisatie in Nepal is het een wonder dat de overheid hiervoor toestemming gegeven heeft.

De leiding van het station is in handen van predikant dr. Simon Pandey. Twee jaar geleden ontdekte hij op internet het bestaan van Christenen voor Israël Internationaal en wilde heel graag een conferentie van ons bijwonen. Daarom hebben wij hem – met financiële steun van ons – uitgenodigd in 2019 onze tweejaarlijkse conferentie in Jeruzalem bij te wonen. De Bijbelse boodschap over Israël die hij daar hoorde, maakte zo’n diepe indruk op hem dat hij erop aandrong dat die boodschap ook in Nepal gehoord zou kunnen worden. Eenmaal thuis vormde hij een klein ‘Israëlteam’, dat aan de slag ging met de organisatie van een Israëlconferentie in eigen land en de vertaling van het boek *Waarom Israël?* naar het Nepalees.



van dr. Pandey is enthousiast verdergegaan. Zo zijn er nu ook Bijbelstudies over Israël op de radio. De voorgangers krijgen regelmatig Bijbelstudies en informatie over Israël via e-mail of whatsapp toegestuurd, die zij vervolgens weer kunnen verspreiden onder hun gemeenteleden.

Toerusting

Het Nepalese team wordt ondersteund door het team van Christenen voor Israël Internationaal in Nijkerk. Het is belangrijk dat zowel het team als de voorgangers in Nepal blijvend worden ondersteund en toegerust. Alleen dan kunnen de kennis over en het inzicht in de plaats van Israël in Gods heilsplan groeien en het geloof van velen verrijken. Als de coronacrisis voorbij is, hopen we een tweede conferentie te organiseren, waarbij voorgangers en gemeenteleden worden toegerust om in hun eigen gemeenten Bijbelstudiegroepen over Israël op te zetten. De bezieling en het enthousiasme van Simon Pandey en zijn team zijn bewonderenswaardig en inspirerend. Uw gebed voor dit team in Nepal is van groot belang. | Tekst en foto: Ds. Kees Kant

Geestelijke bagage

Nog geen drie maanden later vond deze conferentie al plaats in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, met maar liefst 225 voorgangers. De Bijbelstudies, lezingen en het vertaalde boek waren zeer welkom, boden de nodige geestelijke bagage en inspireerden hen tot meer zelfstudie en preken over Israël. Het team onder leiding

Israël en de Kerk met preekschets Israëlzondag



Het najaarsnummer van *Israël en de Kerk* is uitgekomen, met als thema: De doden zullen leven. De ‘hoop en de opstanding van de doden’ (Handelingen 23:6) is essentieel in de verkondiging van het Nieuwe Testa-

ment. En het is misschien wel het meest centrale verbindende element tussen Jodendom en christendom gebleven. Vanuit Joods en christelijk perspectief wordt dan ook op het onderwerp ingegaan. Dit nummer bevat ook een preekschets voor de Israëlzondag over Psalm 63, en heeft als thema: Het goede leven.

Israël en de Kerk is een tijdschrift voor voorgangers en theologisch geïnteresseerden die dieper willen nadenken over Israël, de verbondenheid met Israël en over de Joodse

wortels van het christendom. Een abonnement is gratis, maar een gift is uiteraard welkom. U kunt zich abonneren via cvi.nl/publicaties. Het is ook mogelijk om een digitaal abonnement te nemen.



Vrijwilliger in beeld

Lahpor: ‘Israël neemt mijn tijd in beslag’



Foto: Geja Lahpor

voor het volk en het land dat God zo liefheeft en waar naar mijn hart ook uitgaat.”

Wat doe je bij Christenen voor Israël?

“Ik schrijf met enige regelmaat interviews of artikelen voor *Israël Aktueel*. Daarnaast ben ik wekelijks gastvrouw in het Israëlcentrum, en sta ik af en toe op beurzen. Het is een voorrecht bij zo’n mooie organisatie te mogen werken om op die manier iets te kunnen betekenen

Hoe is je betrokkenheid bij Israël ontstaan?

“Ik heb jarenlang bij de EO, Zendtijd voor Kerken en het NIK gewerkt, waar ik ook wel eens bij Israël werd bepaald. Later besepte ik dat het grootste deel van de Bijbel door Joden en in het Hebreeuws geschreven is. Daarna kwam het verlangen om naar Israël te gaan. Wat in de Bijbel staat herkende ik in Israël. Ik ging mij er steeds meer in verdiepen en voelde in toenemende mate het onrecht en het lijden dat het Joodse volk door de eeuwen heen werd aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Tegen die onrechtvaardigheid wil ik mij

Lezingen in heel Nederland
Welkom op onze avonden

Wie meer wil leren over Israël kan een boek lezen. Een heel goed idee. Maar waarom niet eens een lezing bezoeken op een van onze avonden? Samen de Bijbel openen, samen nadenken over de woorden uit de Bijbel, samen met Israëlvrienden doorpraten over de onderwerpen. En u heeft gelijk de mogelijkheid een vraag te stellen.

We lichten drie thema uit: de najaarsfeesten, hoop voor Israël en de kerk, en de terugkeer van Joden naar het beloofde land.



Foto: Cvl

1. Najaarsfeesten

Zowel ds. Willem Glashouwer als ds. Henk Poot spreken dit najaar over de najaarsfeesten. Ds. Poot op 1 oktober in Strijen en ds. Glashouwer op 8 oktober in Aalsmeer. In het najaar vieren de Joden diverse feesten, te beginnen met Nieuwjaar, gevolgd door Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekot (Loofhuttenfeest).

2. Hoop

Mooi aansluitend bij het thema van onze Israëlzondagbijlage is de lezing van ds. Oscar Lohuis op Urk op 29 september. Hij zal daar spreken over het thema: Er is hoop voor Israël en de kerk. Wie zich vooraf al wat meer in dit thema wil verdiepen raden we aan de bijlage bij deze krant te lezen.

3. Terugkeer van Joden

De terugkeer van Joden naar Israël is een van de meest hoopvolle tekenen van deze tijd dat God trouw is aan wat Hij heeft beloofd. Al jaren helpen we Joden praktisch in Oekraïne bij de terugkeer. Lees daarover meer op pagina 14 en 15 in deze krant. Of kom naar de lezing van ds. Oscar Lohuis op 14 oktober in Hellevoetsluis om meer over dit onderwerp te leren.

Alle lezingen, data en locaties zijn te vinden in de agenda achter in deze krant.

» Let op: in verband met de coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht, cvi.nl/agenda of 033-2458824.

inzetten. Je zou kunnen zeggen dat Israël met passie, maar ook met vreugde, het grootste deel van mijn tijd in beslag neemt.”

Bezoekers

“Als gastvrouw in Nijkerk ontmoet ik veel verschillende mensen. Regelmatig heb ik bijzondere gesprekken over Israël. Door de jaarlijkse tentoonstelling, de krant en de sprekers merk ik dat veel mensen steeds meer bepaald worden bij de vervulling van de profetieën, zoals het herstel van Israël en de terugkeer van het Joodse volk naar het land. Ook is er een toenemend besef hoe belangrijk het is om achter Israël te staan.”

Een boodschap van hoop voor Nederland!

Laten we als christenen de handen ineenslaan en juist in deze tijd omzien naar hen die God niet kennen. Het kan zomaar de laatste keer zijn dat mensen nog bereikt kunnen worden met het goede nieuws van redding en verlossing!

De wereld draait door... Niet alleen christenen zien dat er veel in de wereld gebeurt, maar ook niet-gelovigen merken dat. De wereld lijkt wel geteisterd te worden door plagen, rampen, oorlogen, economische crises, klimaatveranderingen, etc. Waar gaat dit allemaal heen?

Als christenen mogen we uitzien naar het moment dat Jezus terugkomt. Dit biedt ons hoop, een zeker weten dat God met de wereld tot Zijn doel komt. Wat is er mooier om die hoop te mogen uitdelen? Om deze reden heeft Het Zoeklicht een half miljoen brochures laten drukken om mensen bekend te maken met het Evangelie.



Help mee met het verspreiden van **een half miljoen brochures!**

Helpt u mee met het verspreiden van dit evangelisatieboekje?

Bestel gratis brochures en deel dit uit aan uw partner, kind, vader, moeder, broer, zus, buurman, buurvrouw, vriend, vriendin, collega of kennis.

Bestel gratis via **zoeklicht.nl/evangelisatie** of bel **0343 - 41 33 00**

Wilt u de brochure inzien?
Kijk op zoeklicht.nl/evangelisatie

 **het Zoeklicht**

Onze projecten

Altijd welkom bij Hineni

Zomaar een berichtje over Hineni begin september: 'Vandaag heeft het geweldige team (foto) van Hineni hard gewerkt om 435 voedzame warme maaltijden te bereiden. Bid alstublieft dat er voldoende vrijwilligers zijn, zeker tijdens de komende feestdagen.'



Foto: Van der Zande

Hineni, de gaarkeuken van Benjamin Philip in Jeruzalem, heeft sinds de coronacrisis de manier van werken enorm moeten aanpassen. Helaas zijn er geen vrijwilligers uit Nederland die kunnen helpen. Wonderlijk genoeg meldden zich medewerkers van de Christelijke Ambassade in Jeru-

zalem om Hineni in deze tijd te ondersteunen.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar krijgt zo weer een nieuwe invulling. Door uw gebed en steun vanuit Nederland en de helpende handen in Israël kunnen de armen van

Jeruzalem toch een warme maaltijd krijgen.

En meer dan dat: juist in deze moeilijke tijd ervaren de armen, de eenzamen, de Holocaustoverlevenden, en de ouderen dat we ze niet vergeten. Ook al houden we fysiek meer afstand, de mensen zelf sluiten we in ons hart.

De projecten van Christenen voor Israël

Christenen voor Israël steunt allerlei organisaties in Israël. Om zo handen en voeten te geven aan dat wat in ons hart leeft als het gaat om Gods volk. Zonder volledig te kunnen zijn, ziet u hieronder een overzicht van wat en wie we zoal ondersteunen.

Armoede

- Hineni
- Jaffa Instituut
- Chasdei Naomi

Holocaustoverlevenden

- Amcha
- Reuth

Onderwijs

- Am Yisrael Echad
- Joods studieceterum Savyon

De gebieden

- Christian Friends of the Israeli Communities

Arabische christenen

- Ds. Khoury, Bethlehem
- Ds. Shalash, Nazareth

Kinderen

- Aleh
- Zichron Menachem
- Midreshet Rachel

Integratie

- Joods Agentschap
- Keren Hayesod
- Jerusalem Foundation

CHRISTENEN VOOR
ISRAEL



Bezoek het Israëlcentrum

Al weer enkele jaren mogen we als Christenen voor Israël ons werk doen vanuit een schitterend nieuw pand in Nijkerk. Dat pand is niet alleen ons onderdak, het is ook een huis en thuis. En u bent van harte welkom. Onze gastheren en gastvrouwen staan altijd klaar om u te ontvangen. Kom gezellig een kopje koffie en thee drinken, eventueel aangevuld met een mooi gesprek. U kunt in stilte gebruikmaken van onze gebedskamer, door de boekenverkoopmand neuzen, en onze Israëlwinkel bezoeken. Maar met welke reden u ook komt: u bent welkom!

» U vindt ons aan de Henri Nouwenstraat 34 en onze deuren staan open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Tulpen bloeien, vriendschap groeit



Elk jaar bezorgen we duizenden tulpenbollen in Israël, door het hele land.

Dat doen we...

...om Israëli's te bemoedigen;

...om te laten weten: we staan achter jullie;

...om te luisteren naar hun verhalen;

...om te laten weten dat we voor hen bidden;

...om hen vriendschap aan te bieden;

Bestel

Doet u mee? Bestel dan een zakje tulpen! Wij bezorgen de tulpen in Israël, voorzien van uw naam en adres. Niet alleen bloeien de tulpen in het voorjaar in Israël, ook groeien er van tijd tot tijd vriendschappen. Want er zijn Israëli's die het erg leuk vinden om kennis te maken met de gever van de tulpen.

» Tulpen zijn te bestellen via cvi.nl/tulpen.

Website IPC vernieuwd

De website van het Israël Producten Centrum is vernieuwd! Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe website, en het resultaat mag er zijn. De website heeft een mooi donkerblauw design en is erop gericht lekker te kunnen winkelen. De categorieën zijn daarom overzichtelijk ingedeeld zodat alle producten snel te vinden zijn. Op de website kunt u de mooiste en lekkerste Israëlproducten bestellen. Alles staat op frisse heldere wijze gepresenteerd, zodat u weet wat u koopt. Ook vindt u er informatie over de winkel, de producten en de Israëlconsulenten.

» Ga snel naar israelwinkel.nl en sla uw slag.



*Zorg
rond
levenseinde*



Het Joodse volk is voor ons niet zomaar een volk. Israël helpen is een:

- Gebedszaak
- Hartezaak
- Erezaak
- Noodzaak

*Help ons daarom
Israël helpen
in het Shaare
Zedek Ziekenhuis
te Jeruzalem*

PALLIATIEVE ZORG IN HET SHAARE ZEDEK ZIEKENHUIS

Het ziekenhuis heeft het leven hoog in het vaandel staan. Daar thuiszorg voor mensen in de laatste levensfase te wensen overlaat ziet het ziekenhuis zich gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: de structurele toename van palliatieve zorg in het ziekenhuis naar de toekomst zeker te stellen.

De vraag naar palliatieve zorg neemt substantieel toe. Een groot deel van de focus is nu gericht op uitbreiding met extra medewerkers en de investering in middelen om er voor te zorgen dat elke patiënt zowel op medisch als emotioneel vlak de juiste zorg ontvangt en het uitbreiden van ambulante zorg, zodat patiënten thuis kunnen worden verzorgd.

Laat deze zorg rond het levenseinde ook onze zorg zijn. Namens de talloze patiënten die profeteren van uw ongelofelijke betrokkenheid vragen wij u vrijmoedig ook in 2020 dit belangrijke project te steunen.

**Shaare
Zedek**



T 0184-612632 | M 06-51236636 (b.g.g) | E info@shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26 | NL74 ABNA 0436 4270 60 | t.n.v. Stichting Shaare Zedek



DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL

WONDER VAN TROUW

Israël is een Godswonder.
"De Heere bouwt Jeruzalem;
Hij vergadert Israëls verdrevenen."

Een teken van Gods trouw
in de tijd.

Dat teken staat er al 72 jaar.
Aangevallen vanaf het begin.
Betwist, nog iedere dag.

Daarom: bid voor de vrede
van Jeruzalem.

Wetend dat Gods trouw
stand houdt.
Tot in eeuwigheid.

Nieuw!

Israël Idoed Reizen

Ontdek en beleef Joods cultureel erfgoed

— Israël · Europa · Amerika —



- Familiereizen
- Gemeentereizen
- Natuur & wandelreizen
- Reizen op maat
- Jongerenreizen
- Singlereizen
- Reizen dwars door de diaspora



Krakau · Warschau · Berlijn · Praag · Sevilla · Venetië · New York

www.israelidoedreizen.nl

E: info@israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363 280

COLUMN

WAAROM IK IETS MET ISRAËL HEB

Een paar dagen geleden was ik op een bruiloft. Het leuke is dat je op zo'n avond snel in gesprek raakt met onbekenden. Zo ook op deze avond. Al snel kreeg ik de vraag wat ik in het dagelijks leven doe. Dan begin je natuurlijk al snel over je werk te praten...



Toen ik vertelde dat ik voor Christenen voor Israël (en Isreality) werk, kreeg ik meteen de vraag wat ik dan met Israël heb. Dat is best wel een logische vraag, want Israël is een onderwerp waar heel veel verschillende meningen over zijn. Daarom wil ik proberen uit te leggen waarom ik Israël en het Joodse volk zo belangrijk vind.

Gods plan

Eigenlijk gaat het er helemaal niet om wat ik met Israël heb. Het gaat er meer om wat God met Israël en het Joodse volk heeft. God koos hen namelijk uit. Niet omdat ze beter, belangrijker of godsdienstiger waren. God koos een volk, Israël, uit om daarmee Zijn plan met de wereld uit te voeren. Hij begon bij Abraham, zette hem en zijn familie apart. Hij gaf aan Mozes Zijn wet, waarin Hij het volk leerde hoe ze moesten leven. Daarmee werd het volk Israël een licht voor andere volken zodat iedereen kon zien hoe diep, waardevol en belangrijk een leven met God is. Maar als je de Bijbel leest, zie je dat het volk vaak niet deed wat God van ze vroeg. In het boek Koningen lees je bijvoorbeeld keer op keer dat ze deden wat 'goed was in eigen ogen'.

Trouw

Maar hoe vaak het volk Israël ook een andere weg ging, God bleef ze keer op keer terughalen. Door Israël heen zie je Gods trouw. Hij gaat door met Zijn plan. Ook vandaag nog. Als je je verdiept in de geschiedenis, ontdek je de bijzondere weg die God gaat met Zijn volk. Uiteindelijk is Jezus als Joodse Messias geboren. Door Zijn sterven en opstanding is er vergeving mogelijk voor de zonden van jou en mij.

Door Jezus' werk mogen ook jij en ik bij Gods volk horen! Want God heeft niet alleen Israël lief, maar ook de rest van de wereld. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil de wereld juist redden!

Wonder

God doet in de Bijbel talloze beloften aan het Joodse volk. Zo belooft Hij dat Hij het volk weer terug zal brengen in het Beloofde Land. Ik geloof dat Hij op dit moment die beloften aan het vervullen is. Vanuit de hele wereld keren Joden terug naar Israël. Als je dat gaat zien, dan zie je dat God een levende God is, die trouw is en doet wat Hij belooft. Wat een wonder! Als ik naar mezelf kijk, dan doe ik vaak genoeg mijn eigen zin. Heb ik soms weinig motivatie om te doen wat God van me vraagt. Maar juist door te kijken naar Zijn trouw aan Israël mag ook ik weten dat Hij mij niet loslaat. Hoe vaak ik ook een andere weg insla.

Liefde

God heeft ook nu nog een bijzondere omgang met het Joodse volk. Het is nog steeds Zijn uitverkoren volk. Als God zoveel liefde heeft voor dit volk, waarom zouden jij en ik dat dan niet hebben?

"Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël." (Jeremia 31:3,4)

Paola

UIT HET MAGAZINE

KIES JIJ VOOR MOAB OF ISRAËL?

'Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.' Misschien ken je deze woorden wel uit de Bijbel. De woorden van Ruth als ze met haar schoonmoeder Naomi uit Moab naar Israël trekt. Ruth had iets gezien van de God van Israël en wilde daar deel van uitmaken. Ze had genoeg gezien om haar land en familie achter zich te laten. Op naar een onbekende toekomst.

Naomi was door hongersnood in Israël verhuisd naar Moab. Moab was een vijand van Israël en stond slecht bekend. Zo diende het land veel afgoden en was het een wereld vol (slechte) pleziertjes, een land zonder God. Daar in Moab trouwen de twee zonen van Naomi.

Terugkeer

Naomi verliest in tien jaar tijd haar man en zonen en blijft met haar twee schoondochters achter. Ruth is één van hen. Dan hoort Naomi dat er weer eten in Israël is en ze besluit

terug te gaan. Onderweg stuurt ze Orpa en Ruth terug naar Moab. Orpa besluit inderdaad terug te gaan.

Keuze

Maar dan zien we iets van de vastberadenheid van Ruth. Ze gaat met Naomi mee, koste wat het kost. Ze laat alles van haar leven in Moab achter zich en wil de God van Naomi dienen. Ruth gooit hiermee alles om. Ze wordt deel van het volk Israël en zijn God. Deze keuze was de beste die Ruth kon maken. Niet dat het leven ineens veel gemakkelijker werd, maar God werkte op een wonderlijke manier. Uiteindelijk komt ze door haar huwelijk met Boaz zelfs als heidense vrouw in het geslachtsregister van Jezus te staan...

Benieuwd hoe het verder gaat? Het hele artikel kan je vinden in het Isreality Magazine! Word lid en ontvang 'm gratis! Meer info/aanmelden via isreality.nl/lid.

ISREALITY

WAT IS ISREALITY?

Isreality is met zeventuizend leden de grootste christelijke jongerencommunity waar je Gods Masterplan met Israël en de kerk ontdekt. Met isreality.nl, onze jongerenreizen, het Isreality Magazine én onze events verdiep je jouw geloof.

isreality.nl

Op isreality.nl vind je de interessantste nieuwtjes over Israël, inspirerende korte Bijbelstudies en leuke blogs. Hou de website in de gaten voor nieuwe artikelen en updates over onze events!

Isreality Magazine

Word gratis lid van Isreality en ontvang ons magazine! Het Isreality Magazine komt jaarlijks uit voor christelijke jongeren met leuke interviews, Bijbelstudies, recepten en nog veel meer. Meld je aan via isreality.nl/lid!

Isreality op Whatsapp!

Op de hoogte blijven van interessante artikels, weetjes, video's en meer? Meld je gratis aan voor onze Isreality-Whatsapp! Kijk voor meer info en aanmelden op isreality.nl/whatsapp.

Volg ons ook via Facebook en Instagram!

Quote van de maand

'Een klein beetje licht verdrijft een heleboel duisternis'

~ Rabbi Shneur Zalman of Liadi

Meer inspiratie? Volg [IsrealityNL](https://isreality.nl) op Instagram!

Welkom in Nijkerk!

Beleef een stukje Israël in Nederland...



Tentoonstellingen

OMERTENTONSTELLING 2020

Lezzame en indrukwekkende excursie voor schoolklassen en groepen - 75 jaar na onze bevrijding - Met een bijzondere film over de redders

REDDERS IN NOOD

Deze mensen hielpen. Wat zou jij doen.

tentoonstelling verlengd tot en met 5 december 2020

ISRAEL



...in het Israëlcentrum in Nijkerk!

Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk
maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
zon- en feestdagen gesloten

let op: aanmelden verplicht via
cvi.nl/redders of bel 033 245 8824

Ontdek lekkere wijnen, de beste
huidverzorgingsproducten uit de
Dode Zee en originele cadeaus in
onze sfeervolle Israëlwinkel, of
bezoek gratis de tentoonstelling!



israelwinkel.nl
cvi.nl/israelcentrum

